



Kerkdiensten

Zondag 12 februari 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Den Haag

Collecten: 1. Kerk in Actie: Noodhulp en rampenpreventie Ethiopië. 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 19 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Zondag 26 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie

EXTRA COLLECTE

kerk in actie

Noodhulp slachtoffers aardbeving

Afgelopen maandag

werden Turkije en Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort.



Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat we daar via onze partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is.

Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen wij uw hulp voor slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.

Zondag 12 februari een **DEZE EXTRA** collecte! We collecteren voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig. Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen we: "Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp."

STEUN DIT WERK! Geef in de collecte of maak uw bijdrage over.

De eerste collecte is voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië, Kenia en Somalië.



Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.

Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van

inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Lees meer op: kerkinactie.nl/ethiopie

U kunt het werk van Kerk in Actie steunen in de collectes of, maak uw bijdrage over. Dit kan direct naar Kerk in Actie te Utrecht op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 vermeld dan Noodhulp. Of maak uw bijdrage over naar uw diaconie rekening NL90RABO0368100049 vermeld u dan NOODHULP Syrië en/of NOODHULP Ethiopië.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Agenda

Dinsdag 14 februari 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron

Donderdag 16 februari 19.30 uur gespreksgroep bij Sjoukje en Jan Stolk

Zondag 19 februari 16.00 uur Kliederkerk in basisschool St. Jozef in Wateringen.

Thema: 'Met Abraham op reis'.

Gespreksgroep dinsdagmorgen 14 februari

Komende dinsdag om 10 uur is er weer de maandelijkse gespreksgroep in De Lichtbron. Deze keer lezen we Lucas 5: 1 t/m 11 over de wonderlijke visvangst en het verhaal 'De graankorrel en de mier', waarin we ook een verwijzing naar de opstanding kunnen lezen én naar ons dagelijks leven.

Van harte welkom!

Koffie in de pastorie

Helaas bleek de gewoonte om op de eerste maandagochtend van de maand mijn huiskamer open te stellen voor een kop koffie en een goed gesprek of gezellige babbel, bij mij niet goed ingesleten. Daarom dus geen vermelding in de nieuwsbrief van vorige week. Vanwege andere dingen slaan we een maand over. Graag verwelkom ik u met koffie op maandagochtend 6 maart vanaf 10 uur! (MZ)

Terugblik oecumenische wandeling

Een paar weken geleden schreef ik over de oecumenische wandelgroep, als vervolg op de 20+-groep en de Godzoeker-groep uit de tijd van ds. Jantine Veenhof.

Dankbaar kan ik nu schrijven dat die wandelgroep is ontstaan, met ook een aantal nieuwe mensen, die via de leden van deze groepen gevraagd zijn.

Hoewel enkele mensen op 1 februari verhinderd waren, hadden we een groep van zeven wandelaars afkomstig uit diverse geloofsgemeenschappen. In twee duo's en één trio hebben we eerst met elkaar kennism gemaakt en daarna wat teksten besproken. Halverwege de wandeling zijn nieuwe groepjes gevormd. Onderweg hebben we bij één van de leden thuis thee gedronken.

Na afloop waren de reacties positief en we gaan dit een aantal malen per jaar doen.

Van harte welkom om je een volgende keer aan te sluiten. De datum maken we tijdig bekend.

Voor nu deel ik graag het gebed van ds. Margreet Klokke uit het boek 'Filosofen op de kansel', dat wij onderweg bespraken:

De kunde van de vroedvrouw

O God, wat is mijn aandacht toch vaak naar buiten gericht.

De meeste tijd van de dag ben ik bezig de wereld om mij heen zo veel mogelijk naar mijn hand te zetten.

Ik schep orde in mijn huis, houd contact met mijn vrienden;

ik verzet bakens op mijn werk, doe wat ik kan in mijn buurt of vereniging.

Bij al dit drukke doen in de buitenwereld kom ik maar weinig toe aan introspectie;

de vraag waar ik zelf sta op dit moment, wat ik het liefste zou willen, wie ik ten diepste ben.

Laat mij daar tijd voor maken.

Wat zou het goed zijn als ik de mensen in mijn omgeving ook wat vaker zou vragen wat hen bezighoudt, waar zij zich eigenlijk op richten in hun leven.

Vreemd is het toch dat ik persoonlijke vragen als deze vaak laat rusten,

alsof ik er bang voor ben te dicht bij een ander te komen en misschien ook wel te dicht bij mezelf...

En tegelijk zou het bevrijdend kunnen zijn en versterkend om door zo'n vraag in verbinding te worden gesteld met het licht dat u toch in elk van ons hebt gelegd.

Laat mij meer vragen stellen.

Wat zou het een verschil maken als de mensen die het voor het zeggen hebben in de wereld om me heen wat minder naar buiten gericht waren,

als zij zich niet zo lieten leiden door opiniepeilingen of de gunst van de kiezers.

Wat zou het een verschil maken als zij zich ook ruimte gunden voor reflectie;

de vraag wat hun droom is, hun ideaal, wat hen gaande houdt, welk innerlijk licht in hen brandt.

Wat zou het een verschil maken als elk van ons dat deed, ik ook,

als mensen iets hervonden van de vonk van inspiratie die u in ons allen hebt gelegd.

(MZ)

Gratis NBG-dagboekje 'Wie zeg jij dat Ik ben'

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd waarin veel christenen zich bepaalde dingen ontzeggen om zich te bezinnen op vragen die ertoe doen. Eén vraag koos het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) voor deze periode: 'Wie is Jezus?' Daarover gaat het in het gratis dagboekje en in het paasproject voor kinderen.



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap



“Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Die vraag van Jezus aan zijn leerlingen is vandaag net zo actueel als 2000 jaar geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘De weken vóór Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord. Het dagboekje werpt licht op het veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de brieven in het Nieuwe Testament ontstaat. Ook teksten uit het Oude Testament die de eerste christenen in verband brachten met Jezus, komen langs. Een volledig plaatje van wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te geven. Toch worden we uitgenodigd om telkens opnieuw antwoord te geven op die vraag.’

Dagboek 'Wie zeg jij dat Ik ben?'

Het dagboekje 'Wie zeg jij dat Ik ben?' bevat voor elke dag in de veertigdagentijd een Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te denken. Het boekje leidt lezers door het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is. Het is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/40dagenkerk.

Op Valentijnsdag



“Want dit was op Sint Valentijn:
als iedere vogel kiest wiens maatje hij zal zijn.”
tekst uit 1381 maar nog steeds actueel

Gemaakt met de steentjes
van de oecumenische viering van 22 januari j. l.

Sjoukje Stolk en Harmke Verkerk

Liederen Epifanieëntijd

In het 'Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk' (2013) staan diverse liederen opgenomen voor de tijd van Epifanie, de verschijning van Jezus op aarde. Tot de Veertigdagentijd begint, verschijnt elke week een Epifanie-lied in de Nieuwsbrief. Nu lied 526 'Juich voor de koning van de Joden', verzen 1, 2 en 4.

1. Juich voor de koning van de Joden, buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre, Herodes hebben zij bespot,
met goud, wierook en met mirre aanbaden zij de Zoon van God.

2. Hij daalt ootmoedig in het water, de vogel Geest komt aangesnel,
God heeft in Hem zijn welbehagen en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken, hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen, wij zijn tot in de dood gekend.

4. Juich voor de koning van de volken buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde, leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde roept ons ter bruiloft in zijn land.
Tekst: Tom Naastepad Melodie: psalm 118

Verzoek van de Nieuwsbriefredactie (alleen voor de lezers die de Nieuwsbrief via de mail ontvangen)

Als redactie willen we onderzoeken of we de Nieuwsbrief op een eenvoudiger manier via de mail kunnen verzenden.

Vanavond heeft u de Nieuwsbrief ontvangen op de gebruikelijke manier.

Morgenochtend, vrijdag 10 februari rond 10 uur, willen we de Nieuwsbrief op een andere manier naar u mailen. Als het goed is, ontvangt u de Nieuwsbrief dus zowel vanavond als op vrijdagochtend.

Dit is onze vraag: mocht u de tweede versie, dus die van vrijdag 10 februari, **niet hebben ontvangen**, wilt u dat dan voor maandagmiddag 13 februari voor 12.00 uur aan ons melden via e-mail nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com?

Op deze manier kunnen we controleren of u de Nieuwsbrief ook op deze manier kunt ontvangen.

De lezers aan wie wij de Nieuwsbrief in Word-format versturen, ontvangen op vrijdagmorgen de PDF-versie. Aan deze lezers de vraag of zij het bijgesloten PDF kunnen openen. Lukt dat niet, dan ook graag een bericht aan de nieuwsbriefredactie.

Hebt u op vrijdag 10 februari de mail ontvangen, dan hoeft u niet te reageren.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com