



Kerkdiensten

Zondag 14 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Collecten: 1. Kerk in Actie: Zomerzending Egypte 2. Kerk

Zondag 21 augustus 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Collecten: 1. Carma Inloophuis 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 28 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Zondag 4 september 9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag

Bij de dienst van 14 augustus

In deze eredienst staat psalm 42 centraal. De psalmist beschrijft indringend hoe hij verlangt naar God en ook hoe hij door zijn omgeving continue pijnlijk wordt gehoord vanwege zijn geloof in God.

Wat doet zo'n intens gevoel ons nu, zo'n 2500 jaar later? Hoe staan wij met ons geloof in het leven, waar God zoveel minder zichtbaar lijkt in Nederland dan bijvoorbeeld vijftig jaar geleden?

Ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie

Collecte 14-8-2022 KIA: De kerk staat op tegen armoede in Egypte



Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.

De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of buitenland.

Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. BLESS maakt geen onderscheid in geloof. "We hopen dat de manier waarop we ons werk doen iets losmaakt bij mensen."

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v. KIA Egypte.

Op 21 augustus collecteren we voor het Carma Inloophuis. Het Carma Inloophuis is in Westland hét centrum voor leven met en na kanker, voor informatie, ontmoeting en ondersteuning. Zowel voor patiënten als de directe omgeving en nabestaanden. Er is een consulent aanwezig en u kunt terecht voor diverse activiteiten zoals Chi Kung (ademhalingstechniek), een koor, creatieve workshops, yoga en CarmaFit. Er zijn ook aparte groepen voor kinderen, jongvolwassenen en er is een mannengroep. Als je komt staat een kopje koffie voor je klaar, en is een fijne plek voor ontmoeting! Op 27 augustus is het open dag bij Carma van 14.00 tot 17.00 uur, Dijkweg 21, Naaldwijk. Meer informatie en de agenda voor de activiteiten vindt u op carmacentrum.nl/activiteit of e-mail naar info@carmacentrum.nl. De tweede collecte is voor de kerk. Uiteraard weer van harte aanbevolen!



Diaconale werkers gezocht

In de maanden mei en juni hebben we een aantal leden gevraagd of zij interesse hebben in het ambt van diaken. Ook hebben we via de Nieuwsbrief alle leden hiernaar gevraagd. We schreven dat een diaken een *doener* is. Misschien zit daar nou de kneep, want een diaken maakt deel uit van de kerkenraad en het college van diakenen. En daarbij horen ook vergaderingen. Komend seizoen gaat het college in met drie diakenen en een ZWO'er. En dat is te weinig om het werk te verzetten.

Toch denken we dat we als De Lichtbron een diaconale gemeente zijn: er is veel meeleven in eigen gemeente, met de regio en de wereld. Daarom denken we enkele mensen bereid te vinden voor het diaconale werk zonder de vergaderingen, maar voor het uitvoeren van praktisch werk. Denk daarbij aan het voorbereiden van koffieochtenden en kerstviering voor senioren, bid- en dankdag, inzamelen voor de voedselbank, verspreiden van uitnodigingen en post, het inzamelen van de gaven, en degelijke. Je bent dan dus geen ambtsdrager. We zullen wel de praktische werkzaamheden onderling bespreken. Wil je hieraan meedoen, dan vernemen we dat graag. Neem contact op met een van de diakenen Lia, Franny of Peter, of stuur een e-mail naar diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl.

Uit de gespreksgroep van dinsdag 2 augustus

Op deze dinsdagmorgen hadden we met zijn achten weer goede gesprekken. We sloten af met een tekst van Felix Timmermans uit het Nieuwe Liedboek. De volgende keer is 6 september.

*De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.*

*En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.*

Westerhonk

De Westlanddiensten, van het Westerhonk naar de kerken in het Westland, gaan weer van start. Door corona zijn er vrijwilligers afgevallen. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die 1 keer per week mensen willen begeleiden van het Westerhonk

naar een kerk in het Westland. U kunt zich aanmelden op de website van de geestelijke zorg van het Westerhonk. Uit ervaring weet ik dat dit het hele mooie en fijne diensten zijn; ik hoop dus op veel aanmeldingen. *Wim Neeleman*

Uit Samen

Vandaag het laatste deel van 'De binnenkant van ds. Marjan Zebregs', dat eind juni verscheen in 'Samen'.

Wie inspireert je?

"Ik kan niet één theoloog of persoon noemen die mij bijzonder inspireert. Uit mijn studietijd denk ik aan de inzichten uit de feministische theologie, *queertheology* en de theoloog Nancy Eiesland met haar bevrijdingstheologie voor gehandicapte mensen.

Graag geef ik als leestip mee het boek 'Groene theologie' van Trees van Montfoort, het beste theologische boek van 2019.

Inspirerend op allerlei manieren was de (voormalige) wijkgemeente 'Opstandingskerk' in Voorburg, met de wijkpredikanten ds. Harry Frijling (nu emeritus) en ds. Ton van der Hoeven (overleden in 2014)."

Wat is je missie?

"Belangrijk vind ik om God levend te maken en houden in de harten en handen van mensen. Hierin zoek ik graag samenwerking vanuit de overtuiging dat er één God is. De verschillen zijn mensenwerk en mensen kunnen die verschillen dus ook overbruggen.

De eredienst op zondagmorgen vind ik heel waardevol. De kerk moet haar waardering voor de trouwe groep kerkgangers tonen en zich volop inzetten voor een inspirerende eredienst. Daarnaast moet de kerk in goed overleg met anderen zoeken hoe zij ook op andere momenten en op andere plaatsen, de verbinding tussen God en mensen inspirerend vorm en inhoud kan geven. Die anderen kunnen komen uit de nabijgelegen kerk binnen de Protestantse Kerk, of juist uit een kerk met een heel andere beleving in de buurt. Ook de band met de samenleving vind ik erg belangrijk, want we zijn kerk in de wereld.

De kunst is te onderzoeken wat in de eigen geloofsgemeenschap past of passend gemaakt kan worden aan nieuwe plannen voor kerkopbouw en opbouw van de samenleving. Ik pleit voor het lef om te experimenteren, maar wil ook waarschuwen om alert te zijn om betrokken gemeenteleden niet te zwaar te belasten. Graag wil ik bijdragen aan een gezond evenwicht zoeken tussen God en Gods schepping liefhebben, je naaste liefhebben (vriend en vijand, dichtbij en ver weg) en jezelf liefhebben."

Monumentendag 2022

Op zaterdag 10 september, Open Monumentendag, is de Pleinkerk geopend voor geïnteresseerden. Diverse rondleidingen worden gegeven. Ook kan onder begeleiding de torentrap beklommen worden, waarbij er veel wordt verteld over allerlei dingen in de toren, zoals hoe het carillon werkt. De kerk is van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

Ook is op deze dag het bekende *Home-made winkeltje* weer aanwezig onder de toren. Hier worden artikelen verkocht zoals allerlei soorten jams, vruchtensauzen, tomatenpuree, cakes, boterkoek, appeltaarten (groot en klein), advocaat, paprika's en kleine tomaatjes. Alle artikelen zijn verpakt en de opbrengst gaat naar het goede doel. Het winkeltje is van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Seniorensoos PCOB van start

De soos start op dinsdagmiddag 13 september om 14.00 uur. Iedere 14 dagen is er weer een gezellige middag in de voorzaal van de Pleinkerk. Er worden spelletjes gedaan zoals rummikub en klaverjassen.

Ook het maken/ontwerpen van kaarten is voor velen een creatieve bezigheid.

Komend jaar is er een soosmiddag op 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december.

Kom gerust op een dinsdagmiddag eens kijken of het iets voor u is.

Uit de Floriade



Geloof

Weten dat dood
nieuw leven geeft
ook
als dat nog
niet zichtbaar is

geloof jij in toekomst?

Veertien geloofsgemeenschappen uit Almere hebben op de Floriade een duurzame 'tiny church' (kleine kerk) gebouwd. In de kerktuin staan twaalf kunstwerken geïnspireerd door de vruchten van de Geest. Vandaag de vrucht 'geloof'.

'Wie een boom plant, heeft geloof in de toekomst.'

Het StadsBosKruis is een gestileerde boom, gemaakt uit hout uit het Groot Almeers Stadsbos (oogst 2021). Het is een ode aan de stadsboom en een pleidooi voor een groot en duurzaam stadsbos. Het biedt ruimte aan schimmels, bijen en beestjes, voedsel voor vogels, en draagt bij aan biodiversiteit. Ik chip het kruis, zoals een dierenarts een hond chipt. Ook als het kruis compost geworden is, is de chip de blijvende drager van het verhaal en van de oorsprong.

De takkenhoop met compost, onderaan het kruis, staat voor een vruchtbare aarde. 'Mijn naam is Jos Bregman aka Wdwrđ. Mijn werk met bomen heeft vele gezichten. Ik wens dat ieder zich deel weet van een groter geheel. Zoals elk stuk hout dat ik gebruik onderdeel was van een boom, en de boom van een bos. Het hout dat ik gebruik, is als een bij uit een bijenvolk: iedere bij weet dat het geheel de bron is van haar bestaan en kan de weg naar huis feilloos vinden.' (MZ)

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.