



Kerkdiensten

Zondag 15 januari 9.30 uur ds. Carel van der Meij. Eerste zondag na Epifanie.

Collecten: 1. Beukenrode, palliatieve thuiszorg en hospice 2. Kerk

Zondag 15 januari is er een jeugddienst voor alle jongeren in de Pleinkerk. Neem gerust een vriend of vriendin mee.

Je kan vooraf aan de dienst met elkaar eten in de Smidse, maar je kan ook alleen om 19:00 uur aanschuiven bij de dienst.

Kom je ook?

Vanuit het jongerenwerk



geloven maakt
gelukkig

15 JANUARI JEUGDDIENST
18:00 MAALTIJD IN DE SMIDSE
19:00 DIENST IN DE PLEINKERK
ZANGERES: DELISE
SPREKER: ROELAND

MELD JE VOOR DE MAALTIJD AAN BIJ GESINA
(06-31991562) OF ROELAND (06-28250972)



Komende diensten

Zondag 22 januari 11.00 uur Oecumenische viering in de St. Andreaskerk. Zondag van gebed voor de eenheid van christenen. De Lichtbron is gesloten.

Van de diaconie

Zondag 15 januari 2023 is de collecte voor



Hospice Beukenrode

palliatieve thuiszorg & hospice

Beukenrode ondersteunt mensen thuis of in één van de hospices gedurende de laatste maanden van hun leven.

De meeste mensen geven er de voorkeur aan om thuis te sterven. Beukenrode komt aan deze wens tegemoet door met een team van 160 speciaal opgeleide vrijwilligers zorg en

steun te bieden aan terminaal zieken en hun naasten thuis. Dat kan in het hospice of thuis. Beukenrode wil vooral iets positiefs toevoegen aan het leven van haar gasten en hun naasten. Het gaat om plezierige momenten, mooie herinneringen of een goed gesprek waarbij de zieke zelf zo lang mogelijk de regie in handen houdt. Belangrijk is dat een goed afscheid mogelijk gemaakt wordt. Beukenrode heeft ook aandacht voor kinderen die in aanraking komen met verlies en rouw.

Zorg in het Hospice

Gasten ontvangen dezelfde zorg als thuis. De eigen huisarts verleent de medische zorg. Als dit niet mogelijk is, is er een arts beschikbaar. Verpleegkundige zorg wordt gedaan door de thuiszorgorganisatie Careyn en Pieter van Foreest.

Geestelijk verzorging in het Hospice

Sinds vorig jaar is het vrijwilligersteam aangevuld met een vrijwilliger geestelijke verzorger. De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kijkt samen met de gast wat zij voor u kan betekenen. Zij is er voor alle gasten.

De gesprekken kunnen gaan over zingevings- en levensvragen en ook over het geloof. Op het moment dat u bezoek krijgt van uw eigen dominee of pastoor wordt overlegd of er behoefte is aan aanvullende gesprekken met de geestelijk verzorger van het hospice.

Locaties & contact Hospice

Beukenrode heeft twee locaties in Westland.

Beukenrode Naaldwijk, Dijkweg 47 en sinds september 2021 Beukenrode 's Gravenzande, Magnoliastraat 1.

Jaarthema 2022/23 Protestantse Kerk: Aan tafel

Bij het aan tafel gaan, dekken we de tafel (vaak) met een tafelkleed. Op 8 januari hebben we na de eredienst met speciale textielstiften op een wit tafelkleed woorden geschreven en tekeningen gemaakt, zodat het een uniek tafelkleed werd voor onze geloofsgemeenschap De Lichtbron.

Sommige mensen wilden nog wat langer nadenken over wat te schrijven of te tekenen.

Daarom ligt het tafelkleed er ook aanstaande zondag. Daarna zal ons tafelkleed regelmatig gebruikt worden, bijvoorbeeld bij de maaltijd op Biddag voor gewas en arbeid begin maart.

Als u wil bijdragen aan dit speciale tafelkleed, maar dit voor u na de eredienst niet mogelijk is, dan kom ik graag naar u toe met het tafelkleed en de textielstiften. (MZ)

Actie Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans vindt dit jaar plaats in de periode 14 tot 28 januari. Het voorbereidende werk is inmiddels gedaan.

De 24 'lopers' hebben ieder een pakketje enveloppen gekregen om in hun wijk bij de leden en volwassen doopleden te bezorgen. In de week van 15 tot 22 januari kunt u de looper bij u thuis verwachten. De week daarna zal hij/zij het antwoordstrookje met de door u toegezegde



bijdrage weer ophalen. U mag het antwoordstrookje natuurlijk ook bij de looper in de brievenbus doen. We hopen dat we dit jaar weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Geef daarom voor het werk in uw gemeente.

Bert Bosker

Agenda

Zaterdag 14 januari 10.00 uur repetitie gelegenheidskoor voor de viering op 22 januari in de Andreaskerk

Dinsdag 17 januari 10.00-11.15 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

Maandag 6 februari 19.30 uur vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron

Save the date: Stille Zaterdag (8 april) 15 uur: 'De Crucifixion' van John Stainer

Nu we Kerstmis hebben gevierd, kijkt de Taakgroep Eredienst uit naar de drie dagen van Pasen.

We zijn verheugd u te kunnen melden dat we op Stille Zaterdag gaan luisteren naar De Lofstem uit Rijnsburg, die voor ons 'De Crucifixion' van John Stainer gaat zingen. Deze indrukwekkende vertolking van het Paasevangelie bevat ook samenzang en Bijbellezingen verzorgd door een lector van De Lichtbron.

Om ook de mensen die liever niet 's avonds de deur uitgaan, de gelegenheid te geven om hier bij aanwezig te zijn, is deze bijzondere viering gepland op zaterdagmiddag om 15.00 uur.

Zoals 'De Passion' mensen aantrekt, die niet (vaak) in de kerk komen, zo kan ook 'De Crucifixion' deze mensen aantrekken. Daarom nu al de vraag: houdt u rekening met het maken van plannen voor de Pasen met deze unieke versie van het Paasevangelie. Of nog beter: nodig uw familie, vrienden, kennissen en burens tijdig uit om op zaterdag 8 april om 15.00 uur naar De Lichtbron te komen. (MZ)

Liederen Epifanieëntijd

In het 'Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk' (2013) staan diverse liederen voor de tijd van Epifanie, de verschijning van Jezus op aarde. Tot de Veertigdagentijd begint, verschijnt elke week een Epifanie-lied in de Nieuwsbrief. Nu lied 519.

Gij die de ster van David zijt
en wijzen roept en dwazen leidt,
Gij hebt in duister U gewaagd
en naar de rechte weg gevraagd.

Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan.

Gij die de zin der geschriften zijt,
Gods woord in alle eeuwigheid,
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
Een vuur van hoop heeft U verteerd.

O Zoon van God, ons aller hoofd,
Gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar lief gehad
Jeruzalem uw moederstad.

Tekst: Willem Barnard.

Melodie: Johannes Eccard/Köningsberg 1602/Leipzig 1625

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.