

## Nieuwsbrief De Lichtbron 13-20 mei 2022



### Kerkdiensten

**Zondag 15 mei 9.30 uur** ds. Freek Bakker, Voorschoten

Collecten: 1. Kerk in Actie, binnenlands diaconaat: op adem komen in jeugdorp De Glind 2. Kerk

### Komende diensten

Zondag 22 mei 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk

Donderdag 26 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente in De Lichtbron

Zondag 29 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal

### Bij de dienst van 15 mei

Sinds 24 februari is het oorlog in Oekraïne. Mensen worden verminkt, verwond, verkracht en gedood. Dat gebeurde anders misschien ook wel, maar nu is het voor het gevoel van velen dichtbij. Dat wordt onderstreept door de vluchtelingen die ons land binnenkomen. Er is gelukkig veel spontane hulp. Ondertussen was het vorige week 4 mei, de herdenking van de Tweede Wereldoorlog inmiddels 77 jaar geleden in ons land. We hebben vrede gekend, lange jaren, en we zouden ook graag weer vrede willen. Aan de hand van de zegen van Numeri 6:22-27 willen we daar verder over nadenken. Opvallend genoeg eindigt deze zegenbede met het woord 'vrede'.

*Ds. Freek Bakker*

### Agenda

Woensdag 18 mei 19.00 uur 50 jaar Open Ark in de kapel van de Ark

Donderdag 19 mei 19.30 uur Gemeenteavond in De Lichtbron

Dinsdag 24 mei 19.30-21.30 uur Gespreksgroep bij Jan en Sjoukje Stolk

Zondag 5 juni 9.30 uur Kindernevendienst+

## Van de diaconie

### Op adem komen in jeugdorp De Glind

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugdorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, op adem komen in De Glind.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen.

Meer informatie vindt u op [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl). Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op de rekening van de diaconie o.v.v. Kerk in Actie, collecte De Glind. De tweede collecte is bestemd voor onze kerk.

Beide collectes van harte bij u aanbevolen!



### In en rondom de eredienst op Hemelvaartsdag (26 mei)

In Wateringen is de mooie traditie om deze feestdag in De Lichtbron te vieren met afwisselend de hervormde en de protestantse voorganger. Dit jaar ben ik de voorganger.

We kunnen Jezus' hemelvaart zien als een teken van God dat Hij het de mensen toevertrouwt om Zijn boodschap te verspreiden. Het is niet langer nodig dat Jezus daarvoor op aarde is. Niet in zijn aardse verschijning, zoals tot en met Goede Vrijdag en ook niet in zijn verschijning als de opgestane Heer van Paasmorgen tot Hemelvaart.

Jezus' leerlingen krijgen het vertrouwen dat zij Gods goede nieuws kunnen verspreiden, individueel en als lid van de lokale en de wereldwijde kerk van Christus.

*Vóór de eredienst* is er dauwtrappen voor mensen uit de Rooms-Katholieke kerk, de Pleinkerk en De Lichtbron. Vanaf half 8 vertrekken met een korte tussenpauze tweetallen vanaf De Lichtbron voor een wandeling van ongeveer drie kwartier. Ook met een rollator is deze wandeling goed te doen. Behalve een routebeschrijving, krijgt u ook vragen mee voor onderweg.

Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers. Opgave vooraf is niet nodig.

*In de eredienst* verleent een gelegenheidszangkoor vanuit de Pleinkerk en De Lichtbron zijn muzikale medewerking.

*Na de eredienst* is er een gezamenlijke fietstocht van de Pleinkerk en De Lichtbron. Vanaf half 11 is er koffie in de voorzaal van de Pleinkerk. De fietstocht start om kwart over 11. Denk aan een lunchpakketje en wat drinken voor onderweg. Opgave vooraf is niet nodig.

## **Ambtsdragers gezocht**

Wat een zwaar woord: een ambt klinkt al als iets deftigs en dan ook nog drager, dat kan een last zijn. Toch komt uit de ervaring van 'ambtsdragers' als eerste naar voren de mooie gesprekken die ze hebben gehad, de persoonlijke verhalen die zijn gedeeld. Nee, het is niet altijd makkelijk, je wilt immers zo graag een oplossing bieden. Toch is de aandacht die je, namens de kerk en vanuit je geloof, geeft dikwijls al een steun in de rug.

Bestuurder zijn is een ander aspect van ambtsdragers. Verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van jouw gemeente in gewone en ingewikkelde zaken. Net als met autorijden ga je dat, al doende, leren. Hoe langer je het doet, hoe meer je inzicht krijgt in de samenleving die kerk heet. Moeilijke situaties worden samen met andere ambtsdragers en de gemeente besproken.

Dit jaar is de kerkenraad op zoek naar vervanging voor twee ouderlingen.

Eimert de Waard en Nel Bloem hebben hun termijn meer dan vervuld.

Kent u iemand of ben jezelf iemand die zich een periode voor De Lichtbron wil inzetten, neem dan contact op met een lid van de kerkenraad.

*Harmke Verkerk, scribe*

## **Nieuws van de stichting Westland voor Oekraïne**

*Ontvangen via de werkgemeenschap van predikanten*

We zijn al een tijdje bezig om alle vluchtelingen te helpen aan de nodige spullen zodat zij hier in Nederland een goed (tijdelijk) bestaan mogen hebben.

Inmiddels zijn in Westland meer dan 600 vluchtelingen geregistreerd. De eerste kledinginzameling heeft heel veel kleding en andere zaken opgeleverd waarvoor heel hartelijk dank! Kleding is er momenteel dus genoeg en daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Er worden via de winkel ook verzorgingsartikelen voor dagelijks gebruik uitgedeeld.

Hierin leggen we de focus op de basis: een schoon lijf.

Wilt u hierin meehelpen?

Hierbij het lijstje van producten die we gedoseerd uitdelen in de weggeefwinkel:

- Wasmiddel, wit en bont
- Shampoo, douchegel, tandpasta
- Tampons, inlegkruisjes, maandverband
- Deodorant man/vrouw
- Scheermesjes man/vrouw
- Handzeep, gezichtscrème, zonnebrandcrème
- Baby billenzalf-doekjes en luiers maat 4,5,6

Ook erg welkom zijn kleine lege wasmiddel flessen, max 700cc. De grote flessen die binnenkomen verdelen we voor de verspreiding over de verschillende locaties en appartementen.

Voor het grootste gedeelte van de vluchtelingen is de leefgeldregeling nog niet opgestart. Wekelijks inventariseren we de hulpvraag en maken we het wensenlijstje actueel. Via de Facebookgroep stichting Westland voor Oekraïne zijn de meest actuele hulpvragen te vinden.

## **Lied 666 'De Heer is opgetogen' (Nieuwe Liedboek)**

*Een lied bij Hemelvaart.*

1. De Heer is opgetogen.

Hij steeg boven ons uit.

Wij staan met onze ogen

voor een beslagen ruit.

Daarop heeft Hij geschreven:

Ik laat je niet alleen.  
Een glimlach van zijn vrede  
valt door die woorden heen.

2. De Heer is in de wolken,  
onttrokken aan ons oog.  
Maar Hij heeft alle volken  
zijn koninkrijk beloofd.  
Al blijft Hij nu verborgen  
in teken en in taal,  
straks, op de nieuwe morgen,  
zien wij Hem allemaal.

*Tekst: Hanna Lam. Melodie: Wim ter Burg*

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl)

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via

[nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).

