



Kerkdiensten

Zondag 18 december 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier. Vierde Advent
Collecten: 1. Kerk in Actie binnenland diaconaat: vrolijkheid in asielzoekerscentra
2. Jeugdwerk

Komende diensten

Zondag 25 december **9.30 uur** ds. Marjan Zebregs. Eerste Kerstdag.
Zondag 1 januari 10.30 uur ds. Marjan Zebregs. Nieuwjaarsbijeenkomst

Van de diaconie

Op 18 december is de eerste collecte bestemd voor het Binnenlands Diaconaat onder het motto:

Vrolijkheid in asielzoekerscentra.

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

Meer lezen? kerkinactie.nl/kerst

De tweede collecte is bestemd voor het Jeugd- en Catechisatiewerk.

Beide collectes van harte aanbevolen!



Traditioneel kerst-orgelconcert in de Pleinkerk

Al weer voor de 38^{ste} keer verzorgt organist Jan van Westenbrugge op maandag 26 december (2^{de} Kerstdag) het traditionele kerst-orgelconcert in de Pleinkerk. Hij heeft voor deze dag een passend programma samengesteld met uiteraard weer bekende kerstliederen, die kunnen worden meegezongen.

Aanvang 15.00 uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang.

Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

U bent van harte welkom!

Gespreksgroep

Op 13 december was onze maandelijkse gespreksgroep. Na het horen wat ons nu bezighoudt en gebed, lezen we psalm 91 en hebben we daarover doorgepraat. Vervolgens lezen we het verhaal van een adelaar, die haar eigen leven opofferde om haar drie kuikens te beschermen. Ook hierover hebben we doorgepraat, waarbij

persoonlijke ervaringen en herinneringen zijn gedeeld. Daarnaast hoorden we van dr. J.J. Buskes hoe Kerstmis begon. We sloten af met het gedicht 'Weer heel' van Toon Hermans (blz. 1452 van het Liedboek 2013).

Ik heb het leven niet bespied,
niet tegen het licht gehouden,
ik danste wat en zong een lied
en als ik mijn handen vouwde
werd wat was gebroken weer heel
en kon ik weer liedjes schrijven
ik bad dan: Heer, ik weet niet veel
maar laat 't maar zo blijven.

De volgende gespreksgroep is op 17 januari.

Oproep.

Met regelmaat bezoeken ook een paar bewoners van het Guldenhof onze kerkdienst.

Karin de Kieft haalde ze voor de kerkdienst op en bracht ze weer terug, waarvoor veel dank!

Nu Karin is verhuisd zijn we op zoek naar iemand of meerdere in toerbeurt ,die Irene, Hans en Hans wil(len) ophalen.

Het gaat om ongeveer één keer in de maand.

Als je denkt, daar wil ik wel meer informatie over, dan graag even contact met Ed van der Schoor,

Uit de Raad van Kerken

Ook in 2023 willen we 'doen wat onze hand te doen vindt' en 'spreken waarover we niet kunnen zwijgen'. Dat is op veel terreinen een voortzetting van die zaken waarmee we ons in het afgelopen jaar bezighielden:

- onze roep om oorlogsgeweld te beëindigen en te werken aan recht, vrede en verdraagzaamheid
- onze inzet voor een humaan asielbeleid, in samenspraak met vele kerkelijke partners en de overheid
- ons engagement voor een duurzame samenleving, waarin zorg gedragen wordt voor de aarde 'en al wat daar leeft'.
- onze vraag om aandacht voor de toenemende armoede en tweedeling in onze samenleving
- onze bezinning op het (kerkelijk) slavernijverleden, met het oog op de heilzame verwerking daarvan
- ons onderlinge geloofsgesprek en dat met onze zusters en broeders van andere religies en levensbeschouwingen over wat ons bindt en uitdaagt
- ... en nog veel meer.

Al dit werk doen we vanuit ons geloof dat we als christenen hiertoe geroepen zijn en dat het goed is om als kerken hierin gezamenlijk op te trekken. Dat zien wij als de zin en meerwaarde van oecumene. Tegelijkertijd vraagt dit werk een grote inspanning van ons. Soms kan het lijken alsof we nauwelijks vooruitgang boeken. Of dat we in het duister tasten, in onze zoektocht naar oplossingen voor grote vraagstukken. Dan is het goed om ons te realiseren dat we als christenen óók geroepen zijn te leven van de hoop.

In deze adventstijd kijken we uit naar de geboorte van het kerstkind als Licht voor de wereld. Het is dit Licht dat we nodig hebben om die hoop levend te houden en niet in moedeloosheid te verzinken als ons werk niet direct vrucht lijkt te dragen of zelfs strandt... Het is dit Licht dat ons tegemoet straalt, bemoedigt en ons vertelt dat we ons in ons werk gezegend mogen weten.

De Raad van Kerken wenst u allen een verwachtingsvolle adventstijd toe en een gezegende Kersttijd.

Jozef

Zo stil werd Jozef als hij keek
naar 't lichaam van zijn kleine bruid,
en hij wou vragen, maar het leek
alsof zijn lippen geen geluid
meer vormen konden. En hij zweeg;
maar het verdriet vrat aan zijn hart.
Hij voelde zich zo moe, zo leeg –
Toch won zijn liefde het van zijn smart:
Hij wilde niet dat zij het lot
van een ontrouwe onderging
en wilde weggaan. Maar zijn God
sprak Zelf met hem. En voortaan ging
hij naast Maria, want hij wist
dat wie begrijpt, gelukkig maakt.
Goddank hij had zich vergist:
God zélf had haar schoot aangeraakt!
Nel Benschop
Uit: 'Wit als sneeuw, gedichten rondom kerst'

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.