



Kerkdiensten

Zondag 4 september 9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag
Collecten: 1. Exodus Den Haag 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 11 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startzondag. Met medewerking van koor Inspired.
Zondag 18 september 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag

Bij de dienst van 4 september

Geloven is niet dat je bepaalde geloofswaarheden onderschrijft.
Geloven heeft in de allereerste plaats te maken met vertrouwen.
Vertrouwen met een héél lange adem. Jezus laat dat zien in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Hij typeert dat stugge volhouden van de weduwe die om haar recht komt, als *geloof*.

Mensen blijven van alles geloven, daar zal wel geen einde aan komen.
Maar houdt *geloven als vertrouwen* nog stand? Soms vraag je je ongerust af: wat geloof *ik* eigenlijk nog, wanneer de oude waarheden en dogma's je niet meer aanspreken. Maar welke geheime Stem is dat toch die maar blijft zeggen *-Ik zal er zijn-* en zo het vertrouwen versterkt? Jacob zei tijdens zijn gevecht met die geheimzinnige vreemdeling: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.' Over volhouden gesproken.

Ds. Klaas Wigboldus

Van de diaconie

Johnny heeft zijn hele leven in Zuid-Amerika gewoond. In 2018 besloot hij naar Nederland te verhuizen om hier een beter leven op te bouwen voor hem en zijn zoon. Hij vond een leuk huis en vond werk als oproepkracht in de schoonmaak en bouw- en puinruiming.

Johnny nam de verkeerde mensen in vertrouwen en kwam in de problemen. Hij belandde door onbewust verkeerde keuzes te maken ruim een halfjaar in voorarrest. Gedurende deze periode van detentie liepen zijn schulden op. Na zeven maanden kon Johnny het verdere proces in vrijlating uitzitten en mocht hij weer terug naar huis.

Het ging niet goed met Johnny toen hij thuiskwam uit detentie. "Het moment dat ik mijn huis binnenstapte, stapte ik met mijn voeten over een stapel brieven", hij wist dat hij financiële problemen had. Johnny wordt nog emotioneel wanneer hij hieraan terugdenkt: "Even terug naar waar ik vandaan ben gekomen doet me pijn en dat wil ik niet meer!"



Hij wist dat hij hier zelf niet uit zou komen en zocht via een kennis hulp bij Exodus: "Hulp vragen is vanuit mijn cultuur voor een man niet vanzelfsprekend, ik schaamde me hiervoor, het was niet makkelijk." Johnny kreeg hulp van zijn begeleider Cecilia. Zij hielp hem in eerste instantie met het openen van zijn post. Door de inhoud van de post zag Cecilia dat Johnny meer hulp nodig had; hij had veel schulden. Op dat moment kwam zijn zoon vanuit Zuid-Amerika ook bij hem wonen, wat zorgde voor nog meer financiële druk. Johnny was moe, overbelast en had veel stress. Hoewel zijn goedgezindheid hem vaak in de problemen heeft gebracht, nam hij toch de stap om Cecilia te vertrouwen. "Mijn begeleider, Cecilia, heeft me heel erg goed ondersteund, ze luisterde naar me en zorgde dat de rust weer terugkwam in mijn hoofd." Cecilia bracht zijn financiën in kaart en besloot om hulp te vragen bij één van de vrijwilligers van Exodus.

"Omdat de schuldenproblematiek vrij groot was en Johnny ook sturing en begeleiding nodig had op sociaal vlak, had ik de hulp van collega Jacob ingeschakeld." Jacob is sinds 2018 vrijwilliger bij Exodus en ondersteunt deelnemers op het gebied van financiën. "Wij hebben in overleg met Johnny afgesproken dat we de begeleiding zouden onderverdelen op sociaal en financieel vlak. Johnny moest vanuit zijn eigen krachten en talenten leren denken en werken", vertelt Cecilia. Johnny was erg blij met deze begeleiding: "Ik moest heel erg wennen in het begin. Ik moest leren accepteren dat ik goed ben voor wie ik ben, dat ik regie moest houden in mijn eigen leven en grenzen moest stellen, ik voelde me echt gesteund."

"Ik heb af en toe wel flink op mijn flicker gekregen van mijn begeleiders, dat was niet altijd even leuk, maar achteraf gezien was het echt nodig."

Cecilia en Jacob constateerden dat Johnny gedurende deze periode intensievere begeleiding nodig had. "Samen met collega's van het ambulante team, ketenpartners, gedragswetenschapper en Johnny zelf, hadden we besloten dat Johnny een aanvullende Wmo begeleiding nodig had en is hij onder begeleiding gegaan bij Middin", vertelt Cecilia.

Nu, twee jaar later, woont Johnny geheel zelfstandig in een leuk huis met een tuin en is het contact met zijn zoon erg goed: "We hebben een echte vader-zoon-band; daar ben ik erg trots op. Ik ben erg dankbaar dat ik mijn leven nu op de rit heb. Dat is allemaal begonnen met Exodus. Ik voel me nu zelfverzekerd, blij, trots en moedig.

Mocht ik mij in een negatief dal bevinden, dan weet ik dat ik Exodus altijd kan bellen voor een luisterend oor. Zo nu en dan heb ik nog steeds contact met Cecilia en Jacob".

Johnny is op dit moment druk aan het solliciteren en heeft zin om aan de slag te gaan: "Ik ben stabiel, assertiever en ik kijk positief naar de toekomst. Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen kan inspireren om hulp te vragen daar waar nodig en om geen schaamte te kennen."

Tot zover het inspirerende verhaal van Johnny. Johnny komt er weer bovenop dankzij Exodus! Meer verhalen en informatie vindt u op exodus.nl. Zondag collecteren we voor dit goede werk van Exodus. De tweede collecte is voor de kerk. Beide van harte aanbevolen.

Nationale Ziekenzondag

Zondag 11 september is het Nationale Ziekenzondag en worden er in het hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Ook de afdeling Zonnebloem Wateringen doet daaraan mee en heeft voor de Lichtbron plantjes gereserveerd.

De diaconie steunt deze actie van harte en hoopt dat de aanwezige gemeenteleden op zondag een plantje met een adres van een gemeentelid wil meenemen en bezorgen.

Je zult maar vluchteling zijn...

De afgelopen week werden we geconfronteerd met beelden van een mensonterende situatie in ons eigen land. Honderden vluchtelingen moesten noodgedwongen in de buitenlucht overnachten. Voor eten en drinken zijn ze overgelaten aan de barmhartigheid van vrijwilligers, vaak vanuit naburige kerkgemeenschappen. Bed en bad ontbrak, en de gezondheidszorg was ook niet aanwezig. Gelukkig hebben diverse kerken in de omgeving van Ter Apel hierop ingesprongen, en hebben de daad bij het woord van het evangelie gevoegd. Onderdak, een bed, een lekkere douche en verzorging is toch het minste wat we ze kunnen geven? We moeten onszelf ook wel eens in de spiegel aankijken, en vragen wat wij kunnen betekenen voor deze mensen. Zondag in de kerk, tijdens het koffie drinken kunt u lezen welke acties mogelijk zijn, en misschien in gesprek gaan over de onderwerpen die nu worden aangedragen aan de hand van de volgende brochures uit de serie 'Op zoek naar veiligheid' van Kerk in Actie: 'Open kerk zijn voor vluchtelingen', 'Wat kunnen we doen voor vluchtelingen met verblijfsvergunning' en 'Hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning en hulp bij terugkeer'. Laten we hier eens bij stil staan en over nadenken.



Agenda

Maandag 5 september 10.00 uur Koffie in de pastorie

Maandag 5 september 19.30 uur Gezamenlijke moderamenvergadering in de Pleinkerk/De Smidse

Dinsdag 6 september 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

Woensdag 7 september 19.15-20.30 uur Rock Solid in het parochiehuis in Honselersdijk

Donderdag 8 september 19.30 uur Vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron

Zaterdag 10 september 16.00 uur Barbecue in of vóór De Lichtbron

Koffiedrinken in de pastorie maandag 5 september 10 uur

Aanstaande maandagmorgen bent u van harte welkom in de pastorie voor een ontmoeting rond een kopje koffie of thee. Aanmelden vooraf is niet nodig. De hond is in mijn werkkamer.

Gespreksgroep 6 september 10 uur in De Lichtbron

Deze keer lezen we Matteüs 6, verzen 25 t/m 34 en het verhaal 'De meditatie van de koning'. U bent van harte welkom om bij deze groep mee te doen. Als u een berichtje stuurt, dan zend ik u de teksten en gespreksvragen. (MZ)

Barbecue 10 september in De Lichtbron

Uitnodiging ontvangen maar nog niet aangemeld?

Aanmelden kan nog tot 8 september via

scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Aan de barbecue zijn geen kosten verbonden (vrijwillige bijdrage in 'de barbecuepot' van harte aanbevolen). Start 16:00 uur, einde 20:00 uur. U, jij, je gezin: van harte welkom!



Startzondag 11 september: onze vraag aan u/jou is ...

Een kerkdienst maken we met elkaar en ook nu vragen we uw/jouw hulp bij het thema 'Thuiskomen'. We willen in deze dienst graag een fotoserie laten zien die antwoord geeft op de vraag: *Wat maakt een huis tot een thuis?*

Dat kan gaan over huizen of andere woonvormen, gebouwen, kerken of godshuizen, historisch of modern, luxe of armoedig, westers of inheems, hier in Nederland of in het buitenland. Een korte beschrijving erbij is fijn. Hebt u mooie en/of indrukwekkende foto's van 'een thuis' die u in de fotoserie wilt terugzien? Mail ze naar ejf.ouwehand@caiway.nl. Doet u mee? Dan maken wij er een mooie serie van!



SAVE THE DATE

Voor wie? Kinderen en hun (groot)ouders van 4 tot 12 jaar
Wanneer? 18 september 2022 16:00 – 18:00
Waar? Pieter van der Plasschool, Wateringen
Thema? Ons dagelijks brood
Meedoen? kliederkerkwateringeneo@caiway.net

Uit de Floriade

Veertien geloofsgemeenschappen uit Almere hebben op de Floriade een duurzame 'tiny church' (kleine kerk) gebouwd. In de kerktuin staan twaalf kunstwerken geïnspireerd door de vruchten van de Geest. Vandaag de vrucht 'Vreugde'.



Vreugde

Tintelend, sprankelend
fris en vrij
los van zwaarte
los van lasten

onbevangen overgeven aan
die ene
die jou en de wereld
draagt

'Mijn naam is Ingerid Opstelten. In mijn werk laat ik me leiden door het uitgangspunt dat wat fysiek zichtbaar is van de mens, slechts drager is van hetgeen de mens beweegt: zijn innerlijk. Ik koos voor het verbeelden van de emotie Vreugde. Vreugde omdat het een cadeau is er te mogen zijn, gezond, één met de natuur en alles wat op aarde leeft. Met een houding van openheid, het hoofd geheven, de armen gespreid. Klaar om je over te geven aan 'al wat er is'. Het beeld van kippengaas is wit gespoten en kan, met borduursels als extra accent, net genoeg afsteken bij de omgeving om toch zichtbaar te zijn. Eén met de natuur, klaar om de wereld te omarmen!'

Van de Wereldraad van Kerken

Tot en met 8 september vindt in het Duitse Karlsruhe de elfde assemblee plaats van de Wereldraad van Kerken (WCC). Bijzonder is dat deze, na ruim vijftig jaar, weer wordt gehouden in Europa. Aan de assemblee zullen vertegenwoordigers van de circa 350 lidkerken van de Wereldraad en andere oecumenische partners deelnemen, in totaal ruim 4000 mensen. Dit maakt de assemblee van de Wereldraad tot de meest diverse, christelijke samenkomst van deze omvang in de wereld.

Het thema van de elfde assemblee luidt 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid'. Op de agenda staan 23 plenaire, oecumenische bijeenkomsten. Die variëren van kerkelijke en theologische thema's, bijvoorbeeld rond schepping en gebed, tot meer maatschappelijke thema's, zoals de verwerking van het slavernijverleden en de strijd tegen klimaatverandering. Ook geopolitieke thema's zullen aan de orde komen, zoals de oorlog in Oekraïne en de conflicten in het Midden-Oosten.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen de basis vormen voor het nieuwe beleidsplan van de Wereldraad, dat leidend is voor de komende acht jaar. Naast deze plenaire bijeenkomsten vinden tal van andere samenkomsten plaats waarin deelnemers op dagelijkse basis met elkaar bidden, vieren of Bijbelteksten bestuderen. In de zogeheten 'oecumenische ontmoetingen' wordt dieper met elkaar doorgesproken over bepaalde maatschappelijke vraagstukken, zoals gerechtigheid en vrede. Bij de zogenaamde 'Brunnen' (bronnen) kunnen kerken hun ideeën presenteren en workshops houden. Ten slotte is er tijd gereserveerd voor enkele bestuurlijke en huishoudelijke bijeenkomsten.

Een delegatie van de Wereldraad van Kerken bezoekt medio juli Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. De ontmoetingen met patriarchen, kerkleiders, plaatselijke geestelijken en leken vormden een goede voorbereiding voor de 11de Assemblee van de Wereldraad. (MZ)



Bron: www.bijbelgenootschap.nl

Tien: perfect!

We hebben tien vingers en tien tenen, en ons telsysteem is gebaseerd op tien getallen. Het hoogste cijfer dat je op school kunt krijgen is een tien. En wie kent de uitdrukking 'Even tot tien tellen' niet? Ook in de Bijbel heeft het getal tien een bijzondere positie.

[Lees verder](#)

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.