



Kerkdiensten

Zondag 25 september 9.30 uur ds. Hans Bouma, Kampen. Verhaaldienst.
Collecten: 1. Kerk in Actie Vredesweek: Colombia – Vrouwen als vrede-stichters
2. Kerk

Komende diensten

Zondag 2 oktober 9.30 uur ds. Dick Sonneveld, Rivierenland-Oost
Zondag 9 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal

Bij de dienst van 25 september: het verhaal van de blinde uit Betsaida

“Die bomen werden mijn vrienden, de vrienden die ik verder niet had. Ik voelde duidelijk dat ze me serieus namen, respecteerden. Zo blind als ik was, ik mocht er zijn, Juda was mijn naam. Er was veel dat ons verbond, dezelfde aarde die ons droeg, dezelfde hemel, dak boven ons hoofd. Dezelfde adem, dezelfde kracht die ons bezielde.”

Woorden van die blinde man uit Betsaida. In deze dienst vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, *Mensen wandelend als bomen*. Een even onthullend als inspirerend en troostrijk verhaal, waaraan Cees de Maa muzikaal meewerkt.

Van de diaconie

Inzameling van gaven

Zondag 25 september collecteren we voor het Kerk in Actie-project van de Vredesweek zending: Vrouwen in Colombia als vrede-stichters. Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

De tweede collecte is voor de kerk.

Beide collectes van harte bij u aanbevolen.

Geef in de mandjes bij de uitgang van de kerk, of op rekeningnummer van de diaconie: NL90RABO 0368100049 van Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v. KiA Vredesweek.



Inzameling voedselbank

Op (15 en) 16 oktober zamelen we weer voedsel en goederen in voor de voedselbank van Westland. Zondag 16 oktober is wereldvoedseldag, dus hierbij alvast de vooraankondiging. Wat kunt u dan geven aan de voedselbank? Naast het boodschappenlijstje hier naast met houdbare producten, kunt u ook denken aan schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen.

U kunt uw bijdrage inleveren op zaterdag de 15^e tussen 9.30 en 12.00 uur, of op zondag voor de kerkdienst. Ook de eerste collecte is dan voor de voedselbank.



Vluchteling in Westland?

Vorige week heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Westland -als enige grote gemeente in Nederland- besloten dat er hier geen plaats is voor noodopvang van asielzoekers. Aanleiding is het vollopen van de aanmeldcentra en het gebrek aan doorstroming van asielzoekers en statushouders naar de opvanglocaties. Er zou geen draagvlak zijn in Westland, zeggen de lokale partijen. Voorstel is daarom, om op woensdag 5 oktober alle kerken in Westland tussen 19.00 en 19.10 uur de noodklok te luiden, gevolgd door een (Taizé)viering in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk. Exacte informatie volgt. Inwoners kunnen dan met hun aanwezigheid laten zien dat ze een ander beleid voorstaan.

Mensen zonder dak boven hun hoofd laat je niet in de kou staan, hoe moeilijk het soms ook is!

Koffieochtend 65+, Save the date

Op woensdag 26 oktober is er weer een koffieochtend voor 65+. Meer informatie volgt, maar houd u deze ochtend vrij voor een gezellige kop koffie met praatje!



Agenda

Maandag 3 oktober 10.00 uur Koffie in de pastorie

Dinsdag 4 oktober 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

Piano- en orgelconcert in Pleinkerk

Op zaterdag 1 oktober is er een middagconcert in de Pleinkerk in Wateringen, waarbij Jan van Westenbrugge het orgel zal bespelen en Jan Peter Teeuw de piano.

De aanvang van het concert is 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur. De toegangsprijs is €9,00, voor 65+ €8,00, incl. een kopje koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.

Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

De musical 'Vis-à-vis' gaat eindelijk van start!

Nog maar een paar weken en dan is het eindelijk zover....., de uitvoeringen van de musical '**Vis-à-vis**'.

Er is heel wat aan vooraf gegaan. We begonnen in 2019 met 4 improvisatieavonden rond het thema '**Kijken en Zien**'.

Er kwamen veel enthousiaste mensen op af. Met de bedachte personages, situaties, sketches en woordspelingen werd uiteindelijk het verhaal '**Vis-à-vis**' geschreven. Een mooi, herkenbaar en soms grappig verhaal. Een verhaal over mensen die tegenover elkaar komen te staan; 'Vis-à-vis' dus. Dat kan verlamdend werken, is er dan een uitweg, is er wel een oplossing? Komen nog meer mensen tegenover elkaar te staan, of komt de oplossing uit onverwachte hoek?

U kunt het allemaal gaan zien in onze musical.

Ook de liederen en de muziek zijn door onszelf geschreven en gecomponeerd.

Het mooie aan dit project is dat er mensen van binnen en buiten de kerken in Rijswijk en omgeving aan meedoen!

De uitvoeringen zijn op **vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober a.s.**
Aanvang vrijdag en zaterdag 20.00 uur en zondag 15.00 uur.

De entreprijzen zijn: **volwassenen €10,00** en **kinderen tot 15 jaar € 5,00**,
beiden inclusief pauzedrankje.

U kunt de kaartjes ook via online bestellen: musicalprojectnk@gmail.com

Wij zien u graag op een van onze uitvoeringen in de **Nieuwe Kerk,**

Steenvoordelaan 364 Rijswijk.

Heel graag tot ziens.

Namens de organisatie,
Marianne Kamphuis

Afrika bidt

*Bij het reorganiseren van mijn boekenkast kwam ik het boek tegen 'Afrika bidt'.
Na de recente 11^e assemblee van de Wereldraad van kerken, wil ik graag een
gebed met u delen. (MZ)*

Heer,
ik gooi mijn vreugde omhoog
als vogels aan de hemel.
De nacht is weggefladderd
en ik ben blij met het licht.
Zo'n dag, Heer,
zo'n dag!

Uw zon
heeft de dauw weggebrand
van het gras
en van onze harten.
Wat er uit uw binnenste komt
wat er om ons heen is
op deze morgen
dat is dank.

Heer, wij danken U,
voor alles, alles.
Heer,
ik dank U voor
wat ik ben:
Voor mijn lichaam
dat hoog en breed groeit,
ondanks de schrale kost
op school
en hoewel mijn vader geen werk heeft;
Dat groeit en groeit
ook met malaria in het bloed.

Heer,
ik dank U ook
dat ik dat baantje bij de spoorwegen
tijdens mijn vakantie gevonden heb.
Er komt een flinke duit binnen.
Geld voor mijn eindexamen

ligt nu in mijn vaders kist.
U kunt mij laten opklimmen,
Maar ik weet, dat ik
niet groeien kan
hoger dan Uw bomen.

Heer,
ik ben vandaag vrolijk,
deze morgen.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

