

Nieuwsbrief De Lichtbron 24 april 2026

Kerkdiensten

Zondag 26 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg
Collecten: 1. Streekverband De Tien: Stichting Elim 2. PKN: Kliederkerk

Komende diensten

Zondag 3 mei 9.30 uur dhr. Jan Zonneveld
Zondag 10 mei 9.30 uur ds. pastor Ditte Mostert-Bok

Bij de dienst van 3 mei: Popmuziek op het orgel

Eerder al hadden we op vrijdagavond twee avonden met 'Popmuziek op het orgel'. Dat bracht ons op de gedachte om een zondagsdienst ook een keer met andere liederen in te vullen en wel met popsongs. Dat gaan we doen op zondag 3 mei.

Deze zondag lezen we uit Prediker 3: "Alles heeft zijn tijd".

Zoals we opgegroeid zijn met de bekende liederen uit het liedboek, zijn velen van ons ook opgegroeid met popliedjes. Deze combinatie van popmuziek op het orgel lijkt wellicht wat vreemd, maar het lijkt ons wel aardig om het een keer te proberen. Muziek is er voor iedereen.

Muziek verbindt en kan vreugde en troost geven bij belangrijke gebeurtenissen in je leven. Welk muziekgenre dat is, is voor iedereen persoonlijk. Zoals klassieke muziek een breed scala heeft, zo geldt dat ook voor popmuziek.

Wie weet is het wel de nieuwe klassieke muziek die over honderd jaar nog overal gespeeld wordt? Bach en Mozart waren in hun tijd vernieuwers. Ook de hedendaagse artiesten kunnen over honderd jaar nog van betekenis zijn. Het zijn in ieder geval liederen met een boodschap!

Ons openingslied is: "You raise me up" (versie van Josh Gorban-2003). In de gezongen tekst wordt het vertrouwen uitgesproken in de aanwezigheid van God in ons leven.

Onze organist deze zondag is Peter Dingemanse. Wij nodigen u allen uit om te komen, mee te leven en mee te zingen.

Werkgroep 'Popmuziek op het orgel'

Van de diaconie

De eerste collecte deze zondag is voor stichting Elim. Ruim 30 jaar geleden hebben Cees Rijke en Rianne Noordzij Stichting Elim opgericht met als doelstelling een gezinsvervangend kinderkuis en lagere school op te richten in het plaatsje Anjungan op West-Kalimantan in Indonesië.

Stichting Elim is vernoemd naar de Bijbelse plaats Elim omdat de kinderen die er met liefde opgevangen worden vaak een traumatische ervaring hebben, en daar een menswaardig bestaan en een betere toekomst kunnen opbouwen. Dit naar analogie van het volk Israël dat na een zware tocht door de woestijn terecht



kwam bij de bron Elim. Daar vonden zij bij 12 waterbronnen en 70 palmbomen een plek om tot rust te komen.

In het Kinderhuis Elim worden de kinderen in gezinsverband liefdevol opgenomen en opgevoed. Het doel is de kinderen een echt thuis te geven. Het kinderkuis is begonnen in Lingga en werd geopend op 5 maart 1998. Door hevige overstromingen en periodes van grote droogte en bosbranden, was een verhuizing na 5 jaar noodzakelijk. Het huidige kinderkuis in Anjungan is vanaf 2004 in gebruik. Het kinderkuis biedt plaats aan maximaal 50 kinderen.

Omdat er geen beroepsonderwijs gevolgd kon worden in de omgeving, was één van de wensen van Stichting Elim het bouwen van een school voor beroepsonderwijs. In 2003 is begonnen met de renovatie van bestaande gebouwen voor een agrarische school in Anjungan. In 2004 konden de lessen op die locatie beginnen. Later zijn er nog extra lokalen bijgebouwd. o.a. door steun van de Bouhuisen Groep uit Naaldwijk. Het terrein van de school bestaat ondermeer uit visvijvers en land- en tuinbouwgrond waar de leerlingen praktijklessen krijgen. Stichting Elim zorgt zo voor onderdak, verzorging en onderwijs in deze regio.



Kliederkerk: volop kerk maar anders

Protestantse Kerk

Wij maken het goed hoorbaar!

De tweede collecte is bestemd voor het missionair werk van de PKN met de Kliederkerk. Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het is een levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of niet-gelovig, samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen

van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

U kunt bijdragen aan de collecte met een gift in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of door overmaken op de rekening van Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v. "Elim" en/of "Kliederkerk". Hartelijk dank!



Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO
Gebruik de Camera-app op je telefoon
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxu>

Vrijwilligers gezocht!

VluchtelingenWerk zoekt maatschappelijk begeleiders voor hulp aan vluchtelingen in Westland. Als maatschappelijk begeleider begeleidt en coach je vluchtelingen die recent zijn gehuisvest in de gemeente. Je maakt hen wegwijs, slaat een brug naar de Nederlandse samenleving en je speelt een belangrijke rol bij hun start en integratie in hun nieuwe woonplaats. Je biedt praktische ondersteuning bij vragen over huisvesting, onderwijs en financiën en helpt bij het ontwikkelen van een sociaal netwerk. Daarnaast breng je samen met de vluchtelingen kennis en vaardigheden in kaart.

Vrijwilliger bij VluchtelingenWerk worden betekent de kans om iets voor een ander te betekenen, te leren over andere achtergronden en culturen, mogelijkheden om

trainingen en cursussen te volgen en fijne contacten binnen een divers team op te doen. Na een inwerkperiode ga je aan de slag met het begeleiden van statushouders. Wij vragen een beschikbaarheid van minimaal 4 uur per week, inlevingsvermogen, geduld en een open houding, computervaardigheden en beheersing van het Nederlands. Heb je interesse, ga dan naar <https://werkenbij.vluchtelingenwerk.nl> en meld je aan!



Om over na te denken

Genieten jullie ook zo van de lente? Van het nieuwe leven dat je overal ziet? De schepping is een prachtig boek waaruit we veel kunnen leren, door gewoon maar te kijken. Het laat zien, dat de dood niet het laatste woord heeft.

's Winters lijkt het onzin om te geloven in een nieuwe lente, in kleur en geur, nieuw leven. Dan zie je er nog niets van. Maar nu kun je er niet omheen. Dat is in ons leven ook zo. Je kunt donkere tijden meemaken, waarin je niet kunt geloven dat het ooit beter wordt. Je kunt tot God bidden en het idee hebben dat er nooit antwoord komt, dat alles hetzelfde blijft, donker en uitzichtloos. Maar houd moed, zegt Christus, Ik heb de wereld overwonnen. Die in Mij gelooft wordt wedergeboren, een nieuwe schepping, net als in de natuur. Daar vond ik het volgende gedicht van A. Troost mooi bij passen:



*Nu laat Gij Heer, mijn leven lente zijn
Ik zie verbaasd de knoppen open springen
Rondom mij hoor ik vogels groot en klein
's morgens al vroeg hoor ik ze vrolijk zingen-
Mijn hart stroomt vol van louter zonneschijn
Van pure vreugde om uw zegeningen*

*IJskoude dood, zwijg stil – ik weet het wel:
Jij doet de herfst, de barre winter komen
Jij speelt met ons je nooit gewonnen spel
Jij maakt ons wakker uit de schoonste dromen
Maar steeds opnieuw ontluikt uit Gods bevel
Het groene gras, de bloemen aan de bomen.*

*Straks groeit de vreugde uit verdriet en pijn
Alles wordt nieuw nog beter dan tevoren
Water verandert in de beste wijn
Dan heeft de dood zijn spel voorgoed verloren
Dan zal het altijd volop zomer zijn
En heel de aarde: wederom geboren.*

Ditte Mostert-Bok



Meeleven

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle zieken, lichamelijk en mentaal en mensen die leven met een bekend of verzwegen verdriet.

Ook denken we aan mensen die rondlopen met iets op hun hart, soms al jarenlang, wat ze tegen niemand durven of kunnen uitspreken. De biecht kennen wij niet, maar het kan zo gigantisch opluchten om je in vertrouwen uit te spreken tegen iemand met beroepsgeheim. U mag me daar voor altijd bellen. (DMB)

Bezoek

Gelukkig durven mensen mij te bellen en voor henzelf om een bezoek te vragen. Maar lang niet iedereen vindt dat gemakkelijk. Als u zo iemand weet, mag u me altijd even hinten. Dan neem ik contact op, of een bezoek inderdaad op prijs gesteld wordt.

Ditte Mostert-Bok

Dank

Dank aan de gemeenteleden van De Lichtbron voor het medeleven na mijn operatie. Dank aan onze Heer dat alles is goed gegaan en dat we samen verder mogen. Met een liefdevolle groet.

Eimert en Joke de Waard



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl,
telefoon 06 19960369.

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via
niewsbriefdelichtbron@gmail.com.