



Kerkdiensten

Zondag 27 november 9.30 uur dr. Otto Kroesen. Eerste Advent
Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor SAVE India 2. Jeugdwerk

Komende diensten

Zondag 4 december 9.30 uur ds. Bart Schoone. Tweede Advent
Zondag 11 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Derde Advent. Viering Heilig Avondmaal

Bij de dienst van 27 november: Mensen vallen tegen, God valt mee

Hoe moet de Messias komen in een wereld waarin de goeden zo boosaardig kunnen zijn als de slechten? Kan de tempel in Jeruzalem bevrijd worden van het kwaad dat ook in haar woont? Johannes in zijn evangelie vertelt de tempelreiniging in het begin.

Dr. Otto Kroesen

Advent

Net als vorig jaar is er een Adventslied, dat we elke Adventszondag gaan zingen: lied 459 'Ik breng een rechter aan het licht'. Het is een tekst van Jaap Zijlstra. Het eerste couplet luidt:

*Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.*

Ieder van de vier voorgangers in deze Advent zal een eigen geluid laten horen, naast deze doorgaande lijn. Ik wens u en jullie een goede voorbereidingstijd op het grote feest van de geboorte van Gods Zoon op aarde.

Ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie



kerk
in actie



SAVE in India,

**thema Kinderen in
de knel**

Vandaag collecteren we voor werk dat onze kerk ondersteunt via Kerk in Actie. Samen zijn we een kerk in actie en zetten we ons in tegen kinderarbeid. Wereldwijd moeten 1 op de 10 kinderen werken. Door alle kinderen een kans op onderwijs te geven, kan de vicieuze cirkel van armoede en onderdrukking worden doorbroken. Bijvoorbeeld in India.

In de Indiase stad Tirupur werken 10.000 kinderen vooral in de textielindustrie. Grote kans dat uw t-shirt hier vandaan komt. De kinderen zijn met hun ouders van het platteland naar deze grote stad geëmigreerd en spreken de plaatselijke taal vaak niet. Ze werken dag in dag uit onder slechte omstandigheden, hoewel de Indiase wet het verbiedt.

De Indiase organisatie SAVE spoort kinderen op die niet naar school gaan. Samen zijn we een kerk in actie. Doet u mee? U kunt uw gaven geven in de mandjes of door over te maken naar Diaconie/ZWO Protestantse kerk De Lichtbron
NL90 RABO 0368100049

Hartelijk dank voor uw steun om kinderarbeid in India te bestrijden!
De 2^e collecte is voor het Jeugdwerk.

Doneer uw energiecompensatie

Begin november hebben de meeste huishoudens een tegemoetkoming in de mogelijk hogere kosten voor energie ontvangen van € 190. Begin december ontvangen deze huishoudens nog eens € 190. Doel van de compensatie, ook wel gasprijsbonus genoemd, is tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor nieuwe en flexibele contracten met de energieleverancier. Mensen met een smalle beurs komen mogelijk niet uit met de kosten van levensonderhoud als hun energierekening de pan uit rijst. En elk huishouden met een eigen gas- en elektraansluiting ontvangt deze toeslag. Ook als er nog een lopend contract is tegen de oude 'normale' kosten van energie. Huishoudens zonder eigen gasaansluiting (denk aan appartementen/flats met blokverwarming in de sociale sector) ontvangen deze toeslag niet. Mogelijk komen deze wel in aanmerking voor ondersteuning door de overheid. U kunt zich hiervoor melden bij de gemeente. Maar alleen als het inkomen minder is dan 120% van het bestaansminimum...een moeilijk te begrijpen regeling die de kloof in de samenleving vergroot.

Om die kloof te dichten, zijn er diverse acties gestart, veelal vanuit kerken, om de energietoeslag beter te verdelen. In Westland heeft initiatiefnemer Joop van Rossum 'Westland Geeft Warmte' opgezet. Naast kerken zijn ook Stichting Voor Elkaar Westland, VitisWelzijn, Voedselbank en Vluchtelingenwerk betrokken. Idee is om de energiecompensatie die huishoudens hebben ontvangen te herverdelen. Westland Geeft Warmte vraagt particulieren, bedrijven en organisaties geld te geven. Wilt u doneren? Dat kan met bijgaande QR-code, of overboeking naar rekeningnummer NL30RABO 0189344776 t.n.v. Stichting Voor Elkaar Westland, o.v.v. Westland Geeft Warmte. (ANBI-status)



U kunt er ook voor kiezen om uw energiecompensatie over te maken aan de diaconie van De Lichtbron. Uw diaconie zal dan voor de verdeling onder de aanvragen zorgen. Mocht er een bedrag overblijven, dan verdeelt de diaconie het restant tussen Stichting Mensenkinderen - kleinschalige projecten wereldwijd voor armoedebestrijding, zonder

'strijkstok'- en Samen Tegen Armoede van Kerk in Actie.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO 0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente Wateringen-Kwintsheul-Wateringseveld, o.v.v. Gasprijsbonus.

Betaalt u zelf uw energierekening en komt u in de problemen door stijgende energieprijzen? U vraagt uw diaconie om ondersteuning. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl met uw hulpvraag.

Westland Geeft Warmte kan u ook helpen als u voorgedragen wordt door Voedselbank Westland, Vitis Welzijn afdeling Welzijnsdiensten, Schuldhulpmaatje Westland of Vluchtelingenwerk Westland. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij de Buurt Informatiepunten van Vitis Welzijn. In Wateringen is dat de bibliotheek, Dorpskade 3, op elke woensdag tussen 9 en 12 uur; in Kwintsheul in Kastanjehof, op elke donderdag tussen 9 en 12 uur. Of stuur een e-mail naar welzijnsdiensten@VitisWelzijn.nl om u aan te melden.

SAVE THE DATE

Het duurt nog even, maar zoals het er nu naar uit ziet kunnen we - na twee jaar afwezigheid - de Kerst voor senioren in de Kastanjehof weer organiseren. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 16 december om 15.30 uur. De officiële uitnodiging zullen de 70-plussers eind november ontvangen.

Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!

De diaconie

Terugblik op de Gedachtedienst op Eeuwigezondag

In deze eredienst klonk het gedicht 'Als jouw naam klinkt' van Michiel de Zeeuw

Als jouw naam klinkt
zie ik even
hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebeven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt
komt tot leven
hoe je mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt
wacht ik onder
onze levens eens een hand,
ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.

Schilderijen van Joki Harms: het volk van Abraham

Tijdens de adventstijd is in De Lichtbron een serie schilderijen te zien van Joki Harms (nog bekend van de periode dat zij samen met Nanne Haspels hier in Wateringen woonde).

De zeven schilderijen hebben als thema 'Het volk van Abraham'. Een groot volk was Abraham toegezegd door God en een groot volk is het geworden. Nageslachten met verschillende religies: Jodendom, Islam en Christendom.

Er hangen in de kerk zes portretten van bekende en onbekende religieuze mensen, van iedere religie twee portretten. Uit het Jodendom Anne Frank en een onbekend gezicht, uit de Islam Ahmed Aboutaleb en een onbekend gezicht en uit het Christendom Michel Bruce Curry en een onbekend gezicht.

Advent is de tijd dat we toeleven naar Kerst, de geboorte van Jezus. In deze weken is de wens naar vrede extra sterk. Vrede tussen volken, tussen mensen. Het zevende doek laat het volk van Abraham samen zien, samen in vrede.
Ed van der Schoor

Welkom in de kerk

Gelukkig is het heel normaal dat we welkom zijn in de kerk. Maar wij – als leden van De Lichtbron – kunnen dat nog beter uitdragen als er iedere zondagmorgen één van ons aanwezig is om vaste kerkgangers en gasten persoonlijk welkom te heten. Na een vraag uit de gemeente wil de kerkenraad deze oude traditie weer in ere te herstellen.

Wie heeft er zin om met enige regelmaat op zondagmorgen vanaf 9.10 uur als eerste de kerkgangers te begroeten en zo nodig van informatie te voorzien?

U begrijpt dat het fijn is als er een grote groep gastheren en gastvrouwen kan worden gevormd.

Aanmelden bij de scriba via mail: scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl Harmke Verkerk

Dit weekend in de RK Sint Josephkerk

Op zaterdag 26 november om 20.00 uur kunt u in de ST. Josephkerk luisteren naar topmuziek Blues & Fusion van Vinnies Vice met in het voorprogramma Name Us. De toegangsprijs is 5 euro. De opbrengst komt ten goede aan Team Westland.

Op zondag 27 november om 16.00 uur is er een Top 2000 'Opwarmviering' met Top 2000 Live-muziek van Komfort & Joy (Koos en Jolentha). De toegang is gratis.

Dialoog in de gemeente Westland

Vanwege (het gevoel van) toenemende polarisatie en de 'omgekeerde vlaggen', heeft de gemeente Westland vertegenwoordigers van protesterende boeren, geloofsgemeenschappen en anderen uitgenodigd voor een Dialoogavond op 16 november.

Na een inventarisatie van de grootste zorgen waren er drie gespreksrondes in wisselende samenstelling over 'meekomen', 'rondkomen' en 'omgaan met verschillen'. De deelnemers konden hun zorgen en meningen zelf op een tafelkleed schrijven. Zo kon de gemeente Westland letterlijk na afloop alle kernpunten zien. Een inleider vertelde dat we in een periode van verandering leven en dat die verandering chaos met zich meebrengt.

De aanwezigen waren meestal blank en van (ruim) boven de 50. De enige jongere vond dat jongeren te veel 'kussentjes' krijgen van de gemeente. Ik heb voor het eerst aan tafel gezeten met een man die zich voorstelde als complotdenker. Ik heb diverse geluiden gehoord, waarbij onder andere gezegd werd: 'We moeten het samen doen', maar misschien vaker: 'De ander, de overheid, moet het doen'. Ook hoorde ik: 'Ondernemers moeten zowel de kans op winst, als het risico op verlies accepteren'; 'Het Westland wil wel de arbeidsmigranten, maar Den Haag en Rotterdam moeten ze huisvesten' en 'Voor een sterk Westland'.

Ik vind deze avond een goed initiatief van de gemeente, al heb ik het meer ervaren als een serie monologen, dan als een dialoog. De gemeente Westland gaat de resultaten delen met de gemeenteraad. Mogelijk komt er een nieuwe Dialoog, waarbij andere groepen worden uitgenodigd. (MZ)

Kloosterweekend in Chevetogne (Belgische Ardennen)

De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande organiseert van vrijdag 16 tot en met maandag 19 december 2022 een kloosterweekend op 'de plek waar Oost en West zich verenigen'. Iedereen die deel wil nemen aan de gebedstijden, gesprekken en maaltijden en open is voor een ontmoeting met een andere kerkelijke traditie kan mee. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Dit weekend kost 200 euro. Dat is inclusief logies en maaltijden. We slapen in hotellerie Béthanië of Emmaus, een rustiek gelegen bijgebouw van het klooster.

Middag- en avondeten zijn in de refter van het klooster. De reis wordt gemaakt per (eigen) auto.

Ds. Martine Wassenaar van de Uniekerk in 's-Gravenzande geeft u graag nadere informatie via de telefoon (06 4970 4995) of per email (domineeuniekerk@gmail.com).

Bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22

Dit is een verslag van het laatste webinar Groene exegeze van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in een serie van vijf.

Herinneringen aan het doordenken van Bijbelteksten uit mijn studietijd kwamen boven. Ik hoop dat u via mijn verslagen net als ik met interesse het webinar heeft gevolgd.

De brief aan de christengemeente in Rome geldt als de belangrijkste brief van Paulus en hoofdstuk 8 is een belangrijk hoofdstuk in deze brief. Paulus schrijft niet veel over de schepping of over de natuur. In deze brief schrijft Paulus over de schepping in het kader van bemoediging en niet over de schepping als zodanig. Paulus schrijft over het bevrijde leven in Christus in de huidige wereld. Dat leven in Christus wordt geleid door de heilige Geest. Daarom zijn wij kinderen van God en net als Christus erfgenaam van God. Paulus plaatst het lijden van christenen in zijn tijd in contrast met toekomstige luister. Paulus is ervan overtuigd dat het lijden nooit groter zal zijn dan de luister. Dat is relativeren en niet bagatelliseren. Wij hebben als voorschot op de toekomstige luister al Gods Geest gekregen. Het gaat om de balans tussen het 'reeds' en het 'nog niet'.

'Hoop' is voor Paulus het sleutelwoord. In de hoop zijn wij gered en de hoop heeft haar basis in Gods liefde. Paulus ziet twee bondgenoten van de christelijke hoop: de schepping en de Geest. Dat zien we terug in het woord 'zuchten', dat drie partijen doen in de NBV21: de schepping, wijzelf als gelovigen en de Geest. De schepping kijkt reikhalzend uit naar verlossing. Gods luister is de nieuwe schepping. In vers 22 lezen we al over barensweeën. Paulus meent dat de schepping is ontwricht door de zondeval, door de eerste mens.

Paulus ziet een lotsverbondenheid en een bondgenootschap tussen de schepping en gelovigen. De schepping doet er toe en stimuleert tot handelen. Bij Paulus staat ecologie in direct verband met sociale gerechtigheid. Paulus is meer gericht op bemoedigen, dan op aansporen tot ander gedrag. Paulus nodigt uit tot ecologisch bewuste theologie.

In de Romeinenbrief is de mens een werktuig voor gerechtigheid. In het verlangde van het Oude Testament, is dat de gerechtigheid van de gemeenschap en niet van het individu. In de christengemeente is het Koninkrijk van God al zichtbaar. Dat vraagt rekening houden met de zwakkeren en dus ook met de aarde.

In de eerste brief aan de christengemeente in Korinthe, schrijft Paulus dat de christen goed voor zijn lichaam moet zorgen. Dat kan je doortrekken naar goed voor de aarde zorgen.

De woorden 'schepping' en 'natuur' zijn bij Paulus niet inwisselbaar. Natuur verwijst naar gedrag en naar culturele orde. Natuur is vergankelijk en mooi tegelijkertijd. Paulus merkt kort op dat de mens God kan leren kennen via de schepping. Daarnaast stelt Paulus dat de mens en de schepping/de aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. (MZ)

Gedichten van Nel Benschop

Uit de bundel 'Wit als sneeuw, gedichten rondom kerst'

Advent

Advent is wachten. Wachten en verlangen
tot het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten, tot God het woord vervult in daad.

Advent is luist'ren. Luist'ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat

en je omspoeld wordt door de eng'len zangen;
luisteren, totdat je hart méézingen gaat.

Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.

Advent is bidden. Bidden vol verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde gaat ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.