



Kerkdiensten

Zondag 28 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal.
Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk in Actie: Myanmar

Komende diensten

Zondag 4 september 9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag
Zondag 11 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startzondag.

Bij de eredienst van 28 augustus

In deze eredienst vieren we samen het Heilig Avondmaal. Bij het sacrament van samen delen van brood en wijn (druivensap) klinken woorden uit de oecumenische traditie van Iona. Ik hoorde deze rituele woorden in Zoetermeer en werd er enthousiast (begeesterd) door en daarom wil ik dit zondag met u delen.

We lezen uit het evangelie van Lucas over Zacheüs (Lucas 19:1 t/m 10). In het binnenkort te publiceren (concept) beleidsplan staat het voornemen om drie keer per jaar te preken vanuit het perspectief van een Bijbelfiguur. Dat is dus nu Zacheüs, een rijke man, klein van lengte en met een schandelijk beroep: tollenaar. Zacheüs wil Jezus zien en Jezus wil in het huis van Zacheüs verblijven.

Ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie/ZWO

AVONDMAALSCOLLECTE 28-8: STREEKVERBAND DE TIEN

“Streekverband De Tien” is in 2008 ontstaan door een samengaan van het “Hervormd Streekverband van Diaconieën, classis Westland” en “De Tien”. In de nieuwe naam is de ‘oude historie’ herkenbaar.

Door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v. collecten, giften enz. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund.

DE TWEEDE COLLECTE IS VAN KIA: Myanmar



Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en

training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Beide collectes door uw diaconie aanbevolen!

Gespreksgroep van dinsdagmorgen 6 september 10 uur in De Lichtbron

Ook op deze samenkomst hebben we een tekst uit het boek 'Woorden en Verhalen die er toe doen'. Net als in de rest van het seizoen 2021/22 is dat een verhaal uit het deel 'Bidden'. Daarnaast lezen we uit de Bijbel en wel Matteüs 6, verzen 25 t/m 34 (NBV21).

Als u mee wilt doen, dan bent u van harte welkom. Deelnemers krijgen de teksten en bijbehorende vragen van te voren toegestuurd.

MZ

Uitnodiging voor een gezellige barbecue (en meer), zin om te komen? Voor u, voor jou, voor het hele gezin!

Dat lijkt ons supergezellig: om het startweekend feestelijk in te luiden met een gezellige **barbecue op zaterdag 10 september**. Even anders dan anders bij elkaar zijn, met een drankje en hapje vooraf en een compleet aangeklede barbecue op – als het weer dat toelaat – het kerkplein. Voor het afsluitende kopje koffie of thee wordt natuurlijk ook gezorgd.

Aan de barbecue zijn geen kosten verbonden. Er is een 'barbecuepot' waarin u/je, helemaal vrijblijvend, een vrijwillige bijdrage kunt doen. We willen graag dat ieder lid van onze kerkgemeente zich vrij voelt om erbij te zijn.

En zo ziet het programma eruit:

Om 16:00 uur starten we het nieuwe seizoen met een drankje en een versnapering. Vanaf 17:30 uur verzorgen onze 'barbecuemeesters' een heerlijke barbecue. Om 19:00 uur sluiten we af met een kopje koffie of thee, en om 20.00 uur gaat ieder zijns weegs. Natuurlijk denken we ook aan de kinderen; voor hen is er ook vertier.

Zin om te komen? Meld u/je vóór 8 september aan via scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl.

Wat er verder nog gebeurt in het startweekend?

Natuurlijk de **startdienst op 11 september!** In de zomerdienst gingen we op weg, in de startdienst komen we thuis. Bij het thema 'Thuiskomen' zingt het koor Inspired uit Rijswijk prachtige liederen en ontdekken we wat het betekent om 'thuis te komen'. En ook dan zorgen we voor iets lekkers, bij de tweede helft, als we bijpraten na afloop van de kerkdienst. Wees welkom! Aanvang 09:30 uur.

Niet vergeten dus:

- Barbecue op 10 september, aanmelden vóór 8 september
- Startdienst op 11 september, met medewerking van Inspired, Rijswijk.

Leuk als u/jij erbij bent, tot dan!

Hartelijke groet namens de kerkenraad van De Lichtbron

Rectificatie

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor vrijwilligers die mensen van het Westerhonk willen begeleiden naar een van de kerken in het Westland.

Dit gaat om 1 keer per maand (en niet elke week zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld).

Z E S

Zes mannen/vrouwen gezocht.

Doel: mee te werken aan het goed functioneren van onze kerkgemeenschap.

Motivatie: Ooit heeft iedereen die als lid staat ingeschreven ja gezegd op de vraag om mee te werken met zijn of haar talenten aan de opbouw van de gemeente.

Huidige situatie: Dat positieve gevoel is, soms ver, weggezakt. Op grote en kleine vragen over zingeving heeft de kerk ook geen eenvoudig antwoord.

Toch vind je in gesprekken met andere twijfelaars en zinzoekers in de kerkgemeenschap herkenning en soms een richting. En kun je je opladen aan het vertrouwen in de Eeuwige dat in onze gemeente aanwezig is.

Aanbod: Pak die oude waardes op en doe (weer) mee als ouderling.

Praktisch: Zes mensen erbij brengt het totaal op negen mensen met extra verantwoordelijkheid voor de kerk. Gemiddeld in een jaar zijn er vierenvijftig kerkdiensten wat neer komt op zes keer anderhalf uur met zingeving bezig zijn.

Daarnaast zes keer per jaar overleg over praktische zaken waarbij jouw vaardigheden aangesproken worden. Staat voor twaalf uur op jaarbasis. Blijft nog over de contacten met andere zinzoekers. Reserveer daar vier uur per maand voor. Kom je op een totaal van een kleine zestig uur per jaar. Terwijl een jaar achtduizendzevenhonderdvijfenzestig uren kent. Dan zijn die zestig uren aan zingeving en geestelijke groei toch prima te doen.

Laat zien dat die (oude) overtuiging nog in je leeft en je mee wilt werken aan een betere wereld.

Wij, Jan, Ed, Marjan en Harmke zien je graag komen.

Terugblik oecumenische lunch

Omdat er in de zomervakantie veel – gelukkig niet alle – kerkelijke activiteiten stil liggen, hebben de Pleinkerk, de Lichtbron en de Elisabethparochie in Wateringen op zaterdag 30 juli voor het eerst een oecumenische zomerlunch georganiseerd. Gelukkig was het goed weer en konden we buiten zitten vlak voor de monumentale Sint Jan aan de Herenstraat.

Er waren ongeveer 40 gasten aanwezig. Nadat iedereen had plaatsgenomen aan één van de tafels, klonk een: 'Van harte welkom!'. Als opening werd een glaasje alcoholvrije wijn geserveerd. Daarna kwam een voorafje met onder andere komkommer en roomkaas, gevolgd door een lunchtafel met broodjes en beleg, krentenbollen en een aardappelsalade. Als dessert werd een ijstaart geserveerd.

Het voorafje, de aardappelsalade en het dessert waren door een enthousiast echtpaar zelf gemaakt. Na drie uur eindigden we met koffie of thee en gebed. Alle gasten hebben er blijk van gegeven dat ze heerlijk gegeten en genoten hebben van dit gezellige samenzijn. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Kittie Lupker en Marjan Zebregs



Onderzoek Protestantse Kerk over de beleving van het Heilig Avondmaal

Uit een recent onderzoek van de Protestantse Kerk onder 1000 mensen, blijkt dat 95% het vieren van het Heilig Avondmaal belangrijk vindt. 76% neemt graag deel aan het Heilig Avondmaal. 7% overweegt in sterke mate om thuis te blijven als op zondag avondmaal wordt gevierd.

Slechts een kleine minderheid stoort zich ergens aan bij het Heilig Avondmaal vieren en dat is dan de traditionele taal, de somberheid, de uitvoering van het sacrament (te weinig heilig of geëxperimenteer) of 'mijn eigen zwakheid in het geloof'.

De Maaltijd van de Heer of het Heilig Avondmaal kent vijf verschillende aspecten. Hieronder staat welk deel van de deelnemers aan het onderzoek deze aspecten herkenbaar of zeer herkenbaar vinden.

93% Gedachtenis aan Christus

89% Gemeenschap van de gelovigen

73% Dankzegging aan de Vader

64% Maaltijd van het Koninkrijk

49% Aanroeping van de heilige Geest

Tussen de verschillende stromingen in de Protestantse Kerk zijn er belangrijke verschillen.

Zo vindt 40% van de vrijzinnigen de vredesgroet belangrijk, terwijl dit bij midden-orthodox 22% is en bij orthodox 8%.

Ook tussen de leeftijdscategorieën zijn er verschillen. Voor mensen onder de 44 jaar is 'Herinnering aan het offer van Christus' het belangrijkste aan het vieren van het Heilig Avondmaal (55%). Voor 70-plussers is 'Eten en drinken met ieder lid van de kerk' het belangrijkste met 40%. Voor de 44-ers is dit ook belangrijk (42%), maar niet het belangrijkste.

In 84% van de gemeenten wordt een paar keer per jaar Heilig Avondmaal gevierd. In 11% van de gemeenten maandelijks en in 2% wekelijks, vooral in vrijzinnige gemeenten.

Door de coronacrisis wordt in 65% van de gemeenten niet meer uit dezelfde beker gedronken.

In 59% van de gemeenten wordt iedereen, die aanwezig is, uitgenodigd voor het Heilig Avondmaal. Bij gemeenten, die zich protestant noemen is dat 73% en bij hervormde gemeenten 18%. Daar worden belijdende leden uitgenodigd. Voor 75% van de respondenten is er een verband tussen 'aan het avondmaal deelnemen' en 'het goede doen in de wereld'.

Elders in het kerkblad '#protestant' noemt de Tjechische theoloog Tomáš Halík het avondmaal: 'De bron van de aanwezigheid van het christelijk geloof in deze wereld: in brood en wijn ontmoeten hemel en aarde elkaar. Het verbindt ons met de levende Heer. En het helpt ons om met dezelfde ogen waarmee de Heer ons ziet, om te zien naar de ander. Brood dat ons voedt en in beweging zet.'

Uit de Floriade

Veertien geloofsgemeenschappen uit Almere hebben op de Floriade een duurzame 'tiny church' (kleine kerk) gebouwd. In de kerktuin staan twaalf kunstwerken geïnspireerd door de vruchten van de Geest. Vandaag de vrucht 'liefde'.



Liefde

Het hart
van
liefde
is
zoeken
en
verbinden

'Beschermende vleugels van een engel omhullen afgietsels van handen van een grote diversiteit aan mensen. Van zeer jong tot zeer oud, van kerngezond tot terminaal ziek, van gaaf tot vervormd door handicaps, van gelakte nagels tot nagelbijters.

De handen zijn met elkaar verbonden in liefde. Kijk maar, dan zie je het. Ik wil handen met elkaar verbinden, juist omdat dit al twee jaar niet meer 'mag' (vanwege corona).

De vleugels staan symbool voor bescherming en geborgenheid, die God biedt en wij elkaar kunnen bieden.'

'Mijn naam is Marijke Bolt. Ik maak beelden van steen, hout en andere materialen. Met een beeld geef ik uiting aan gedachten en gebeurtenissen die te maken hebben met menselijke relaties en gevoelens, die daarbij worden opgeroepen. Bij dit proces speelt mijn geloof en liefde voor God, mensen, dieren en natuur een belangrijke rol.'

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

