

Nieuwsbrief De Lichtbron 27 mei – 3 juni 2022



Kerkdiensten

Zondag 29 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk in Actie: India

Komende diensten

Zondag 5 juni 10.30 uur Oecumenische Pinksterviering in het Hofpark.
Zondag 12 juni 9.30 ds. Carel van der Meij, Voorschoten

Bij de dienst van 29 mei

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, wordt ook Wezenzondag genoemd, omdat Jezus ten hemel is gevaren en Gods Geest nog niet op aarde is uitgestort. Dat is nog een week wachten tot Pinksteren.

Ik vind het wel mooi dat we juist op deze zondag het Heilig Avondmaal vieren. Als we ons al verweesd zouden voelen, dat is het sacrament van brood en wijn als een warm samenzijn.

Gelukkig kunnen we het Heilig Avondmaal weer vieren in de vertrouwde vorm met de predikant die het brood aanreikt en de diaken die wijn of druivensap aanbiedt, nu in een klein glaasje.

We lezen uit de eerste brief van Johannes H4, verzen 7 t/m 16. Dit is een tekst over de liefde.

Van de diaconie

Zondag 29 mei vieren we weer het Heilig Avondmaal. Dat betekent collecte en aandacht voor de projecten van Streekverband De Tien. Deze keer een van de nieuwe projecten, Stichting Elim. Het doel van deze stichting is om wees- en straatkinderen in West-Kalimantan zorg, onderdak, onderwijs en veiligheid te geven. Inmiddels zijn er al een moederhuis, een meisjes- en jongenshuis, een school en een gemeenschapshuis gebouwd. Er was veel vraag naar hoger beroepsonderwijs en sinds 2003 staat er een agrarische school in Anjungan waarin zowel land- en tuinbouw als visteelt wordt onderwezen aan meer dan honderd studenten.

Voor meer informatie kijkt u op stichting-elim.nl.

De tweede collecte is voor een project van Kerk in Actie in India. In India vallen de Dalits (betekent: vertrapte of verdrukte) buiten het kastensysteem. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.





De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata's genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de

kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Via deze vorm van onderwijs wil Cards in de periode 2020-2023 5 tot 15 zogenaamde 'kinderarbeid vrije zones' tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap. Beide collectes worden warm bij u aanbevolen!

Dauwtrappen Hemelvaart, georganiseerd door de lokale oecumene

Dauwtrappen met Hemelvaart is de Nederlandse traditie om in groepsverband een wandeling of fietstocht door de bedauwde velden in het buitengebied te maken. Deze traditie gaat mogelijk terug tot de Germaanse tijd en heeft geen verband met het christendom.

Het dauwtrappen zou oorspronkelijk bedoeld zijn om de heropleving van de natuur te vieren en de dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben (*bron: Wikipedia*).

Om half 8 vertrokken tweetallen vanaf De Lichtbron voor een wandeling van drie kwartier met de onderstaande tien vragen als gesprekstof voor onderweg. We nodigen u van harte uit om deze vragen in eigen kring te bespreken.

1. Hoe ervaar je Hemelvaartsdag?

De zondag na Hemelvaartsdag, dat is de zondag voor Pinksteren, wordt wel Wezenzondag genoemd. De reden is dat Jezus naar de hemel is gegaan en dat de heilige Geest nog niet is uitgestort.

Zijn Jezus' leerlingen verweesd achter gebleven?

2. Herken je iets van het gevoel van Wezenzondag?

God gaf de mens het vertrouwen om Zijn schepping te beheren. God gaf de leerlingen van Jezus het vertrouwen om Zijn goede nieuws te verspreiden met Jezus Christus in de hemel.

3. Lukt het jou altijd om te vertrouwen op God?

4. Aan wie geef jij vertrouwen?

5. Wat maakt dat je iemand vertrouwt?

Het verhaal gaat dat Majoor Bosschardt van het Leger des Heils met een prostituee op de Wallen sprak. In haar werkkamer hing een Christusbeeld. De prostituee zei dat Jezus de enige man is, die haar vertrouwen nooit heeft beschaamd.

6. Is jouw vertrouwen wel eens (ernstig) beschaamd?

7. Wat deed dat met je zelfvertrouwen?

8. Is het gelukt om die ander opnieuw te gaan vertrouwen?

9. Kan je je nog veilig voelen in een groep, waartoe die ander ook behoort?

10. Heeft de ervaring van beschaamd vertrouwen, jouw vertrouwen in de mensheid beïnvloed?

Metamorfose van de website www.protestantsekerk-delichtbron.nl

DOS en floppy-disk zijn woorden uit de tijd dat onze kerk de eerste voorzichtige stappen op internet zette. Henny Mieremet was vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken. Hij heeft de website al die jaren van actuele informatie voorzien.

Een paar keer is de uitstraling van de website aangepast aan de tijd, maar nu heeft er een spectaculaire metamorfose plaatsgevonden.

Achter de schermen is heel hard gewerkt door Rolf Voormolen, Chiel Dikken en Henny Mieremet om onze vertrouwde website in nieuw en modern jasje te steken. En het resultaat mag er zijn! Veelkleurig, modern en ruim voorzien van informatie over onze gemeente De Lichtbron.

Tijdens het koffiedrinken op zondagmorgen 29 mei zullen Rolf en Chiel u rondleiden langs alle nieuwe rubrieken/links om u vertrouwd te maken met het gebruik van de nieuwe website.

Kunt u niet wachten om het resultaat te bekijken, klik dan op bovenstaande link en word blij van wat u ziet en leest.

Harmke Verkerk

Agenda

Dinsdag 31 mei 19.30 uur vergadering grote kerkenraad

Dinsdag 7 juni 10.00 uur gespreksochtend in De Lichtbron.

Kleur bekennen

Mij bereikte een vraag over mijn albe: Waarom geel?

Een jaar of twintig geleden vond ik dat er meer kleur in de kerk zou moeten/mogen zijn. Daarbij komt dat de kleur van mijn albe destijds, vlaskleur, wat flets afstak bij de witte stola van Kerst en Pasen.

Veel heb ik niet in de melk te brokkelen, maar ik kon wel een nieuwe albe laten maken.

Maar waarom geel?

Eerst dacht ik aan blauw, hemels blauw. Maar toen kwam Jomanda weer in het nieuws in verband met de dood van Silvia Millemcam. Dus geen blauw. Soms denk ik: achteraf toch jammer, maar geel is ook heel mooi.

Geel is voor mij de kleur van de opkomende zon, de nieuwe dag. Het geloof maakt ons wakker!

Het geloof mag ons best wel wat prikkelen en wakker schudden. Wat dat betreft is de ochtend kleur van de opkomende zon een mooie kleur om ons eraan te herinneren, dat geloven ook om actie vraagt. Natuurlijk op basis van vertrouwen op God, want zonder vertrouwen durven we uiteindelijk niet veel meer. De nieuwe dag geeft ons opnieuw de uitdaging om te doen wat God van ons vraagt.

ds. Peter Wattèl

Over Gesina en Roeland

Begin dit jaar zijn wij, Roeland Dam en Gesina Joziasse, in dienst gekomen van jullie buurkerk, de Hervormde Gemeente Wateringen. Wij zijn pionier en jeugd- en kinderwerker. Vanuit het jeugd- en kinderwerk zoeken we de samenwerking met omliggende gemeenten. We stellen ons graag voor.

Gesina

Mijn man Patrick en ik zijn de trotse ouders van drie puberende dochters. Ik ben missionair kinder- en jeugdwerker in Wateringen. Mijn hobby's zijn dansen, acteren en koken.

Ik ben in de afrondende fase van mijn HBO-studie theologie. Deze volg ik op het CHE in Ede. Hiervoor was ik werkzaam als opticien. Ik deed al lange tijd vrijwilligerswerk in de kerk. God gaf mij het verlangen om van dit

vrijwilligerswerk mijn werk te maken. Na een proces van nadenken en afwegingen ben ik uiteindelijk gestart aan de opleiding theologie. Tot op de dag van vandaag heb ik hier geen spijt van gehad.

Mijn hoop voor de kerk in Wateringen is dat deze mag gaan bloeien en groeien. Dat mensen in de kerk zich onderling verbonden voelen en dat de kerk in verbinding staat met de samenleving, zodat jong en oud zich welkom weet in de kerk.

Roeland

In september 2021 hebben mijn vrouw Hester en ik twee mooie lieve tweelingmeisjes gekregen. Komende zomer verhuizen we naar Wateringen. In Kampen heb ik de Master Missionaire Gemeente gedaan. Aan het Baptisten Seminarium heb ik de voorgangersopleiding afgerond. In Rotterdam heb ik 5 jaar werkervaring als kinderwerker en missionair pionier.

Ik houd van koken, lekker eten, bordspellen en theater.

In het kinderwerk zoek ik altijd met de kinderen naar activiteiten die zij en ik allebei leuk vinden. Dat kan voetballen zijn, of lekker in de zon op het gras luieren, of tekenen en knutselen. Ook aan het vertellen, luisteren en naspelen van bijbelverhalen kunnen we veel plezier beleven.

Als pionier bouw ik graag aan een geloofsgemeenschap waarin de vreugde in het evangelie centraal staat. Voor mij is de opstanding van Jezus de kern van het geloof: door de opstanding leven we in hoop, zoals Petrus schrijft in 1 Petrus 1:3. Daar vind ik mijn vreugde in.

Ik geniet er ook van om samen met anderen geloof te ontdekken en onderzoeken. Dat doe ik dan graag in een open ruimte waarin alles gezegd en gedacht en gevoeld kan worden. Die ruimte hebben anderen maar ook ikzelf nodig om veilig en eerlijk met diepe geloofs- en levensvragen aan de slag te gaan.

Onze opdracht

Naast de HGW is in de Smidse een BSO geopend: Zon! Uitzonderlijk. Dit is een algemene BSO. Wij mogen er vanuit de kerk activiteiten rondom bijbelverhalen verzorgen. Het vertellen van het evangelie buiten de kerk is ook onze belangrijkste opdracht. We mogen zoeken naar nieuwe manieren om evangelie, kerk en de hedendaagse Wateringer te verbinden.

Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. In de Pleinkerk ondersteunen we het kinder- en jeugdwerk.

Mogelijk komen we elkaar tegen, in de kerk, bij de gezamenlijke pinksterdienst, of rondom het jeugdwerk. Vanuit de Pleinkerk wensen we jullie vrede en alle goeds toe.

O Pinksterdag

1. O pinksterdag, paasfeest in 't goud:
God heeft ons niet verlaten;
zijn Geest getuigt zevenvoud,
brengt ons in alle staten.

2. O hemelvuur, stormende kracht,
als duif hier neergestreken,
brand ons vooruit door diepe nacht,
de aarde tot een teken.

3. O pracht van God, kolom van licht,
Zelf aan het Licht onttogen,
o warmte van Gods aangezicht:

door U zijn wij bewogen.

4. O Trooster lief, berg ons in U,
wij waren haast verloren:
waar blijft de hoop als wij niet nu
uit U worden herboren?

Tekst: Klaas Eldering, melodie: Wim ter Burg

Lied 699 uit het 'Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk'

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

