



Kerkdiensten

Zondag 30 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Afscheid en bevestiging ambtsdragers. Medewerking verleent het koor Esperança.
Collecten: 1. Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 6 november 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten
Zondag 30 oktober 9.30 uur ds. Jan Henzen, Wateringen

Bij de dienst van 30 oktober

Het koor Esperança uit Kwintshuil zingt in de eredienst van zondag 30 oktober. In deze eredienst nemen we afscheid van de kindernevendienst in De Lichtbron met foto's van geslaagde kindernevendienstactiviteiten. Ook zullen we alle leiding hartelijk bedanken voor hun jarenlange trouwe inzet.

In deze eredienst nemen we afscheid van diaken Adri van der Wal, ouderling Nel Bloem en ouderling Eimert de Waard en bevestigen we Ria Jongerius en Willy Mieremet als ouderling. We danken alle vijf zeer hartelijk voor hun inzet voor deze gemeente van Christus.

Als u zich geroepen voelt om de vacature van diaken te vervullen, dan bent u van harte welkom!

De Schriftlezing is uit de eerste brief van Paulus aan de christengemeente in Korinthe over de gemeente als het lichaam van Christus, waarin elk lichaamsdeel zijn of haar eigen plaats heeft (H12: 4 t/m 14, 18 en 26-27).

Ds. Marjan Zebregs

Collectedoel zondag 30 oktober – NBG: De Bijbel voor iedereen

Het Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.



Waarom moet de Bijbel nog gratis worden verspreid?

Miljoenen mensen kennen de rijkdom van het hebben van een eigen bijbel nog niet. Een Bijbel is voor hen te duur of hij is nog niet vertaald in hun eigen taal. Soms zijn bijbels helemaal niet (meer) beschikbaar, vanwege de politieke situatie of oorlog.

Bijbels voor Oekraïense vluchtelingen

'De vraag naar Bijbels is enorm. Miljoenen landgenoten zijn op de vlucht en verkeren in wanhoop. We hebben dringend Bijbels nodig' vertelde een woordvoerder van het Oekraïens

Bijbelgenootschap (OBG). Al vanaf de oorlogsdreiging deelde het OBG Bijbels, Bijbelgedeelten en kinderbijbels uit in onder meer kindertehuizen en aan militairen.

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners

Het NBG voorziet samen met andere organisaties zoals stichting Gave, stichting Geloofsinburgering en deels via lokale kerken in bijbelverspreiding en kinderbijbelverhalen onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.



Hoe draagt mijn gift bij aan het verspreiden van de Bijbel?

Het drukken en verspreiden van een Bijbel voor de buitenland projecten kost gemiddeld € 5,- Audiobijbels en braillebijbelboeken zijn vaak iets duurder. Met een gift van € 5,- kan iemand blij gemaakt worden met een gewone Bijbel. En met een gift € 15,- kunnen 3 Bijbels of 1 braillebijbelboek weggeven worden.

Wilt u de Bijbelverspreiding wereldwijd steunen?

Afscheid kindernevendienst

Tot een aantal jaren geleden was er wekelijks kindernevendienst, al nam het aantal deelnemende kinderen geleidelijk af door ontkerkelijking en natuurlijk verloop. Daar kwam het effect van corona bovenop. Eerst hebben we dat opgevangen met het verlagen van de frequentie van de kindernevendienst naar maandelijks, met een duur van bijna de hele eredienst. Maar nu heeft de kerkenraad besloten om een vast aanbod van kindernevendienst te verlaten en alleen op incidentele basis kindernevendienst aan te bieden. Bij de scriba kunt u tot de vrijdag voor een eredienst uw (klein)kind(eren) aanmelden voor de kindernevendienst.

Esperança

Het R.K. Middenkoor 'Esperança', opgericht in mei 1994, is een middenkoor met ongeveer 45 leden en een eigen combo. Onder leiding van dirigent Joop Roland brengt het koor eigentijds repertoire ten gehore. Eens per maand, meestal op zondagmorgen, treedt Esperança op in de rooms-katholieke kerk in Kwintsheul of Honselersdijk. De repetities zijn op dinsdagavond in het Scoutinggebouw aan de Raaphorst in Kwintsheul van 20.15 uur tot 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Agenda

Dinsdag 1 november 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron
Woensdag 2 november 18.00 Dankdagmaaltijd in De Lichtbron
Zondag 6 november 16:00 Kliederkerk in Basisschool St. Jozef
Donderdag 10 november 10.00 uur Koffiedrinken in de pastorie

Gespreksgroep dinsdagmorgen 1 november

Op 1 november lezen we in De Lichtbron Genesis 24: 1-9 en het verhaal 'De deur naar God'. We delen in wat ons in beide teksten raakt. Ook zijn er enkele gespreksvragen.

Dankdag voor gewas en arbeid



Woensdag 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. We mogen dan vieren wat het afgelopen (oogst)seizoen ons heeft gebracht. Het is een oud gebruik dat stamt uit de middeleeuwen, om te danken wat de oogst heeft opgeleverd. In oorlogstijd werd er veel gedankt en gebeden rond begin november, als de oogst was binnengehaald. Tijdens de periode van de industrialisatie werd ook de dank voor de arbeid ingevoerd, omdat veel arbeiders niet meer in de agrarische sector werkten.

De diaconie nodigt u uit om de Dankdag te vieren met een buffet, waarbij veel gerechten door de deelnemers worden meegenomen. Zo ontstaat er een mooie

bloemlezing van gerechten – ook voor- en nagerechten – waar we dankbaar voor zijn. De maaltijd begint op woensdag 2 november om ongeveer 18:00 uur; de kerk is een half uur eerder open zodat u tijd genoeg heeft om de zelf meegenomen gerechten of dranken op de tafels kunnen uitstallen.

Rondom de maaltijd wordt het programma gevuld met gebeden en een korte overdenking of een ander inspirerend onderdeel. Rond 20.00 uur sluiten we deze dankdag af. U kunt zich opgeven via de intekenlijst die op 23 en 30 oktober in de hal van de kerk ligt. U kunt daarop ook aangeven of u zelf een gerecht wilt bereiden en meenemen.

Iedereen is van harte welkom!

Kom je ook naar Kliederkerk op 6 november?

Op 6 november zien we je graag om 16.00 uur in basisschool St. Jozef, Groentelaan 29 in Wieringen. Dit keer is het thema 'Noach en de ark'. We maken mooie knutsels, luisteren naar het Bijbelverhaal en sluiten af met een eenvoudige maaltijd. Voor alle leeftijden, dus ook voor ouders en grootouders!

Meld je aan op kliederkerkwateringeneo@caiway.net.



Koffie in de pastorie op 10 november

Vanwege het webinar op maandagmorgen verschuift 'de koffie in de pastorie' eenmalig van maandagmorgen 7 november naar donderdagmorgen 10 november vanaf 10 uur.

Terugblik op de koffieochtend van 26 oktober



Met zestien enthousiaste aanwezigen hadden we weer een gezellige ochtend. Een gebakje bij de koffie, een advocaatje met slagroom of een sapje met een stukje worst of kaas erbij: alles was weer prima geregeld door onze koster Kees. Voorop staat natuurlijk de ontmoeting met elkaar en de gesprekken. Deze ochtend werd opgeluisterd door Aad Verduyn, die enthousiast en geanimeerd zijn ervaringen deelde over St de Zaaier die in Congo hulp biedt. Iedereen vond het een interessant verhaal en de ochtend is omgevlogen.

De Bijbel vol eerbied en respect

Oktober 2021 kwam een herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 uit: de NBV21.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft over de NBV21 een boekje met karakterisering en persoonlijke ervaringen uitgebracht.

De NBV21 ademt eerbied en zorgvuldigheid. Dit zie je onder andere terug in de eerbiedheidshoofdletters die gebruikt zijn. Veel lezers uit verschillende stromingen hechten waarde aan het gebruik van hoofdletters om de naam van God, Jezus en de heilige Geest te duiden. Ze ervaren het als een vorm van respect en eerbied. Sandra Dekker: 'God is heilig en almachtig. Gelukkig is Hij een God van dichtbij en vind ik in Jezus ook een vriend. Ik vind het belangrijk dat er ook met eerbied en respect over God wordt gesproken en dat je dit terugziet door middel van hoofdlettergebruik in de Bijbel. Daarom lees ik graag uit de NBV21.' (MZ)

Afrika bidt

Verbinding met Afrikaanse christenen in gebed

De zee

Soms hurk ik neer en kan ik kijken en kijken over Uw zee.
Hoe die brult en zich tegen het land aan gooit.
Zandheuvels opwerpt en betonnen hoofden verbrijzelt.
Psalmen bij eb meesleurt.

Heer, onze hutten staan een paar meter van de zee,

een paar handbreedten daarboven.
Onze boten liggen ervoor.
Niet met bonte fetisjen bekrabbeld,
maar beschreven met Uw beloften.

Heer, Uw zee droogt nooit uit.
Maar één woord van U en dat monster verandert in zand.
Heer, Uw kracht gaat boven alles uit, en Uw genade draagt ons.
Amen

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.