



### Kerkdiensten

**Zondag 1 januari 10.30 uur** ds. Marjan Zebregs.

Collecten: 1. PKN Missionair: Kerk van betekenis 2. Kerk

### Komende diensten

Zondag 8 januari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Epifanie. Bijbelzondag

Zondag 15 januari 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten.

### Bij de dienst op Nieuwjaarsdag

We beginnen onze eerste zondagse eredienst in 2023 op de voor Nieuwjaarsmorgen gebruikelijke tijd van 10.30 uur. Het thema van deze korte dienst is: 'De kinderen van Abraham', naar de schilderijen van Joki Harms, die vanaf Eerste Advent in onze kerk hangen.

Na de dienst is het tijd voor De Lichtbron traditie van koffie met oliebollen, door de voorzitter van de kerkenraad gebakken.

*Ds. Marjan Zebregs*

### Van de Diaconie



**Protestantse  
Kerk**



### **1<sup>e</sup> Collecte Missionair Werk Kerk van betekenis Zondag 1 januari 2023**

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen.

2<sup>e</sup> collecte is voor onze kerk.

U kunt uw gaven geven in de mandjes in de kerk of overmaken op het bekende rekeningnummer van de diaconie.

Van harte aanbevolen.

**De Diaconie/ZWO De Lichtbron wenst u allen alle goeds en Gods zegen voor het Nieuwe jaar 2023.**

**"Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft, dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen".**

**Peter, Lia, Ellen, Franny.**

## **Koffie in de pastorie**

Op maandagmorgen 2 januari bent u vanaf 10 uur weer welkom voor een kop koffie of thee in de pastorie.

## **Zondag 22 januari 2023 vieren wij in Wateringen en Kwintsheul de Week van gebed voor eenheid van christenen.**

11.00 uur Andreaskerk in Kwintsheul

Een oecumenische viering waarbij alle kerken zijn gesloten en we samen komen om met elkaar na te denken over goed doen en recht zoeken.

Muzikale medewerking is er van een samengesteld koor uit alle kerken olv Ben Kester.

*Van harte welkom!*

*Het materiaal is dit jaar aangeleverd door kerkleden uit de Amerikaanse staat Minnesota moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.*

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid komt uit Jesaja 1 vers 17: 'Leer goed te doen; zoek het recht.'



## **Oproep voor gelegenheidskoor oecumenische viering zondag 22 januari 2023 om 11.00 uur in de Andreas kerk in Kwintsheul**

Oproep om samen te zingen in het gelegenheidskoor voor de week van gebed. Ben Kester begeleidt ons.

Oefenen:

zaterdag 14 januari 2023 om 10.00 uur in de Andreas Kwintsheul

zondag 22 januari 2023, voorafgaand aan de viering, om 10.15 uur aanwezig

Wij nodigen een ieder van harte uit om met ons mee te zingen.

Informatie bij Marjolein van Marrewijk – 06-81 10 85 03 of Ducky Schreiber – 06-12 47 74 96

*Hoort, zing het voort!*

## **Excursie Goudse Glazen**

Zaterdag 15 april 2023 om 14.00 uur krijgen wij in Gouda een rondleiding van Otto Kroesen over de beroemde Goudse Glazen in de St. Janskerk.

Dat is nog ver weg, maar tijd gaat ook snel en graag hoor ik of hier belangstelling voor is zodat Otto in Gouda wat kan regelen.

Graag d i t j a a r nog een bericht op de mail ([dukstra@gmail.com](mailto:dukstra@gmail.com)).

In het nieuwe jaar gaan we dan verder met plannen maken over vervoer en andere praktische zaken.

Ik hoor graag van u.

## **Agenda**

Maandag 2 januari 10.00 uur koffie in de pastorie

Maandag 9 januari 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron

Woensdag 11 januari 19.30 uur startbijeenkomst voor lopers Kerkbalans in De Lichtbron

Dinsdag 17 januari 10.00-11.15 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

## **Kerstgroet 2022 'Omhelzing'**

De Franse stad Poitiers, was in de 8ste en de 14de eeuw het toneel van hevige veldslagen. Uitgerekend op deze plek, waar duizenden de dood vonden, zijn de woorden van Psalm 85,11 verbeeld.

In de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeijden:

'Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid, gerechtigheid en vrede - zij kussen elkaar'.

Psalm 85 is een adventslied, vermoedelijk gedicht na de ballingschap. Het land ligt onder Gods glimlach, God heeft een keer gebracht in het lot van zijn volk. Oude schulden zijn uitgewist. Zo begint dit lied.

Maar al snel wordt duidelijk: er is meer nodig. De dichter vertelt dat Israël roept om redding: breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. Er is een besef van gebrokenheid en tekort. Het zicht op God is verduisterd. Uit de diepte klinkt: 'Herstel ons o God van ons heil!'

En terwijl dat gebed klinkt, spreekt God: Vrede! En dan volgt het uitbundige, slot van de psalm dat 'als een bloemknop openbarst' (W. Barnard). Over de genade en waarheid, de gerechtigheid en de vrede die elkaar omarmen en kussen. Over het land dat zal bloeien, over de aarde die vrucht draagt. Alles loopt uit. Elke vogel zingt zijn lied. Alles bloeit en jubelt. Vrede, gerechtigheid, heelheid van de schepping. Gods shalom krijgt gestalte.

In deze tijd van Advent worden we de nacht gewaar, het donker, ook in onszelf. Het jaar dat bijna achter ons ligt was vol onheilsfeiten. Oorlogsgeweld in Europa, nieuwe vluchtelingenstromen, wat onvoorstelbaar leek, gebeurde. Er zijn in je eigen leven de ervaringen van tranen en bitterheid. En toch zal dit niet het laatste zijn. In Poitiers herinnert een kunstenaar zich psalm 85.

Augustinus de kerkvader verbindt dit beeld vol omhelzing met het verhaal van Maria en Elisabeth. Zij begroeten elkaar, zwanger van Jezus en Johannes, de koning van de vrede en zijn heraut.

Dat is wat wij met Kerst vieren, dat God van vrede spreekt. Dat onze nacht wordt stuk gezongen. Dat ons een Kind geboren is. Men noemt Hem Vredevorst.

In dat Licht wens ik u een gezegend Kerstfeest en een hoopvol 2023.

*Ds. Gerrit van Meijeren*

*Classispredikant Zuid-Holland Zuid*

## **De Herbergier**

Waarom word ik door alle eeuwen  
beticht van onbarmhartigheid?

Ik zou het wel uit willen schreeuwen:  
ik kon niet anders in die tijd.

Ach ja, u hebt wel gemakkelijk praten,  
maar moest ik dan een zwangere vrouw  
tussen die ruwe mannen laten?

Als zij haar kind daar krijgen zou,  
dan was zij ook niet te benijden.

Dus heb ik hen naar de stal gebracht;  
ze waren dankbaar en bescheiden.

(Ik vroeg hen geen geld voor deze nacht)

En toen de herders mij vertelden  
van het licht en van het hemels lied,  
dat engelen zongen in de velden,  
geloofde ik mijn oren niet:

Want in mijn stal werd Hij geboren  
Wiens komst zo lang reeds was voorzegd.

Waarom moet ik dan steeds weer horen:  
'Die herbergier was hard en slecht?'

*Nel Benschop*

*Uit: 'Wit als sneeuw, gedichten rondom kerst'*

## **Van de redactie**

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl)
- Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker [www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)
- Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).