



Kerkdiensten

Zondag 8 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Collecten: 1. Kerk in Actie: noodhulp en werken aan vrede in Nigeria 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 15 mei 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten

Zondag 22 mei 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk

Bij de dienst van 8 mei

In deze dienst op Moederdag staat niet een moeder, maar een schoonmoeder centraal: Naomi.

Haar beide schoondochters Orpa en Ruth treft een vergelijkbaar lot, maar ze maken een heel verschillende keuze. De vraag voor ons nu is: Bij wie zoek ik toekomst?. Dat past mooi in het jaarthema van de Protestantse Kerk: Van U is de toekomst.

Ds. Marjan Zebregs

Collecte KIA 8-5-2022: Noodhulp in Nigeria



In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid ook. Daarom collecteren wij voor slachtoffers van geweld in Nigeria.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te

maken? U kunt hier aan de collecte geven of uw bijdrage overmaken aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v. Noodhulp Nigeria.



Agenda

Maandag 9 mei 19.30 uur Vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron
Dinsdag 10 mei 10.00 uur Gespreksochtend in De Lichtbron
Woensdag 18 mei 19.00 uur 50 jaar OPEN ARK in de kapel van de Ark
Donderdag 19 mei 20.00 uur Gemeenteavond in De Lichtbron

Uit de pastorie

Afgelopen zondag was ik gastpredikant in Zeeland. Door de vorige werkgever van mijn man Rolf waren we vertrouwd geraakt met de protestantse gemeente, die samenkomt in de Nicolaaskerk in Kortgene, waar ds. Miskotte voorganger was geweest, of in de kerk van het nabijgelegen Kats.

De gemeente Kats-Kortgene heeft een unieke liturgie. Elke eredienst is er een voorzanger, die bijvoorbeeld na de eerste lezing in wisselzang met de gemeente een antwoordpsalm zingt.

Ook op Noord-Beveland zijn de gevolgen van de ontkerkelijking voelbaar. Na het emeritaat van ds. Nico Vlaming kwam er een federatie met de protestantse gemeente Wissekerke-Geersdijke. Op vele zondagen gaat de voorganger eerst om half 10 voor in Wissekerke en aansluitend om 11 uur in Kortgene (of Kats), zoals ook ik afgelopen zondag.

De kerk in Kortgene is radicaal veranderd tot 'De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie'. Enkele karakteristieke kleine huizen in de directe omgeving van de kerk zijn nu verbouwd tot hotelkamers. In het huis aangrenzend aan de kerk, waar het vroeger koffie drinken was, wonen nu Oekraïense vluchtelingen. De inrichting van de kerk is totaal veranderd met onder andere een andere hoofdingang, de preekstoel aan een andere muur, geen houten banken meer maar lekkere stoelen en kleine tafeltjes, de bibliotheek van Huub Oosterhuis én een grote bar. De voormalige consistorie is nu een voorraadruimte. Het was voor mij flink wennen, maar de kern is onveranderd: een unieke liturgie, dezelfde vertrouwde mensen én God alle eer. Ds. Marjan Zebregs

Oproep: wie doet mee aan een gelegenheidskoor op Hemelvaartsdag?

Wij zoeken deelnemers voor een gelegenheidskoor dat wil optreden op Hemelvaartsdag (26 mei a.s.) tijdens de ochtenddienst. Deze dienst wordt gehouden in De Lichtbron.

Wie geïnteresseerd is, kan zich opgeven bij Jan Stolk. Deze vraag voor deelnemers staat ook uit bij de Pleinkerk.

Over de oefentijdstippen en verdere voorbereidingen hoort u binnenkort.
Jan Stolk

50 jaar OPEN ARK woensdag 18 mei 19.00 uur in de kapel van de Ark.

In mei 1972 werd het eerste oecumenische avondgebed Open Ark gehouden in de kapel van het toen nieuwe bejaardenhuis De Ark. Het doel en de opzet zijn na **50 jaar** nog steeds dezelfde: maandelijks een moment van stilte en bezinning toegankelijk voor iedereen, bewoners van de Ark en geïnteresseerden uit het dorp.

In al die jaren hebben pastores en leden van de 5 kerken in Wateringen en Kwintsheul zich ingezet om het oecumenisch avondgebed vorm en inhoud te geven.

Helaas heeft het door de coronamaatregelen 2 jaar stil gelegen.

In de loop van de laatste jaren is de situatie in de Ark gewijzigd. Van *bejaardenhuis* is 'De Ark' nu een *verzorgings- en verpleeghuis* geworden waar bewoners 24 uren zorg krijgen. Bewoners zijn niet meer in staat zelfstandig

naar het oecumenisch avondgebed in de kapel te komen. Daarmee gaat het doel en de opzet van het oecumenisch avondgebed teloor. Bovendien wordt de kapel thans verhuurd aan uitvaartverzorging Lupine.

Op **woensdag 18 mei a.s. om 19.00 uur** willen wij na 50 jaar nog 1x bij elkaar komen in de kapel van Woonzorgcentrum De Ark, Herenstraat 85 te Wateringen, om dit mooie initiatief van de gezamenlijke kerken in Wateringen en Kwintsheul te vieren en daarmee 50 jaar oecumenisch avondgebed Open Ark af te sluiten. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Weet u van harte welkom.
Namens de Werkgroep Open Ark;
Marja Schild, voorzitter,
Huib van Namen, secretaris,
Nely Alblas

Jaarlijkse fietstocht op Hemelvaartsdag

In de Pleinkerk bestaat de gewoonte om op Hemelvaartsdag een fietstocht te houden na de kerkdienst. Dit kon door corona twee jaar lang geen doorgang vinden, maar nu kan het weer!. Als tenminste het weer meezit. Wij zij als gemeente van De Lichtbron uitgenodigd hieraan mee te doen, een mooie gelegenheid elkaar eens in een andere setting te ontmoeten : Op Hemelvaartsdag, dat is dit jaar op 26 mei, starten we vanuit de voorzaal van de Hervormde kerk, om 10.30 uur is er koffie en rond 11.15 uur vertrekken we. Lunchpakketje en drinken moet je wel even meenemen. Je hoeft je niet op te geven om deze dag mee te fietsen. We hopen op een hoge opkomst. Voor meer informatie: Its en Wilma van der Lely,

Uit de Protestantse Kerk

Emeritus predikant Bas Plaisier werkte als scriba jarenlang toe naar het ontstaan van de 'verenigde' Protestantse Kerk in Nederland. 18 jaar later schrijft hij een brief aan zijn kleinzoon Joas, één van de eerste gedoopten in die kerk.

Lieve Joas,

Op zondag 2 mei 2004 werd jij gedoopt in de oude Hervormde Kerk van Zevenbergen.

... Je kreeg het teken van Gods liefde op je voorhoofd, het mooiste geschenk dat je kunt krijgen. Voor mij, als je opa, was het dubbel feest, toen ik je doopte. We waren getuigen van Gods onuitputtelijke trouw. In de loop der eeuwen waren duizenden kinderen in jouw kerk gedoopt. Nu ging die estafette met jou verder. Het was voor mij ook feest, omdat jij als een van de eersten gedoopt werd in de 'nieuwe' Protestantse Kerk in Nederland. ...

Het is voor jou vanaf het moment dat je gedoopt werd en opgroeide vanzelfsprekend, dat je bij deze Protestantse Kerk hoorde. Voor mij was het een sluitstuk van jaren zoeken naar eenheid. De kerken hadden zich na een lange eigen geschiedenis eindelijk verenigd en zichzelf aan God en elkaar toevertrouwd. Meer dan 40 jaar had die weg naar verbinding geduurd. Eigenlijk gek dat kerken daar zo lang over doen. Ze voelen zich kennelijk verantwoordelijk voor wat God hen heeft toevertrouwd, en verliezen weleens uit zicht dat de kerk niet van hen, maar van Christus is. Dat bleek ook op de dag van je doop. Toen werden namelijk ook de eerste stappen gezet voor een kerk die niet meeging in de verenigde kerk. Dat overschaduwde onze blijdschap, maar we hebben in de kerk geleerd, dat je mensen hun eigen weg moet gunnen als zij geloven dat God dit van hen vraagt. ...

... Dat je met je vrienden uit allerlei kerken omgaat, is nu heel normaal. Onderlinge verschillen vallen je vooral op bij kerkdiensten en kerkelijke

gewoontes. Ik heb niet het idee dat jullie dit heel erg vinden en energie willen steken in het verenigen van al die soorten kerk tot één kerk. ... Steeds meer groeit het besef dat we samen geroepen zijn om het evangelie in praktijk te brengen in plaats van onze eigen vorm van kerk-zijn te verdedigen. Intussen is ook in deze 18 jaar de ontkerkelijking almaar verder gegaan. ... Wat zou het mooi zijn als jij in jouw kerk je plek vindt en verantwoordelijkheid neemt voor die gemeenschap. Geef de moed niet op en houd vol. Daarom: van harte gefeliciteerd met je 18e doopverjaardag. Ik hoop dat je je hele leven lang deze dag met dankbaarheid en vreugde zult blijven vieren. Veel liefs en Gods zegen,
Je opa Bas Plaisier

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

