



Kerkdiensten

Zondag 8 januari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Epifanie. Bijbelzondag
Collecten: 1. Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 15 januari 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten.
Zondag 22 januari 9.30 uur Oecumenische viering in de St. Andreaskerk. Zondag van gebed voor de eenheid van christenen. *De Lichtbron is gesloten.*

Bij de dienst op 8 januari

Het is zondag Epifanie, de verschijning van Jezus en ook de Doop van de Heer.
We horen de Bijbellezingen van het oecumenisch leesrooster: Jesaja 42, verzen 1 t/m 9 en Matteüs 3, verzen 13 t/m 17.

Omdat de landelijke viering van Bijbelzondag samenvalt met de Dienst van gebed voor de eenheid van de christenen op 22 januari, viert De Lichtbron Bijbelzondag twee weken eerder.

We volgen het thema van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) voor deze Bijbelzondag: 'Over jou staat geschreven'. De centrale Bijbeltekst hierin is psalm 139. Wij zingen deze psalm tweemaal in de eredienst: in de versies uit Genève en uit Opwekking.

Het NBG geeft deze toelichting: "De dichter laat zich met verwondering uit over de nabijheid en de zorg van God. In deze persoonlijk geformuleerde psalm komt de Bijbel heel dichtbij. Probeer het eens: lees deze psalm. Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel ook over j^óú gaat. De Bijbel staat vol verhalen over mensen zoals u en ik. Mensen die vriendschap, vreugde, verdriet of verraad meemaakten. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?"

Zoals we ook op de vorige twee Bijbelzondagen in De Lichtbron hebben gedaan, luisteren we ook nu naar persoonlijke verhalen van drie gemeenteleden over de Bijbel of over een voor hen heel bijzondere Bijbel. Die verhalen worden omlijst met het zingen van verzen van het lied 'Door de wereld gaat een Woord'.

Deze eredienst is voorbereid met twee gemeenteleden met een bijzondere betrokkenheid met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Ds. Marjan Zebregs



Bijbelzondag januari 2023: Over jou staat geschreven

'De bijbel is er ook voor jou. Dat willen we zeggen met het thema', zegt NBG-directeur Buijtenwerf. Een van de Bijbelteksten voor die zondag is Psalm 139. De dichter ervan is verwonderd dat God zo nabij en zorgzaam is.

Probeer het eens, aldus Buitenerf, en lees deze Psalm. Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel ook over jou gaat. De bijbel staat vol verhalen over mensen als u en ik. Mensen die vriendschap en verraad, vreugde en verdriet meemaakten. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?

Op zondag 8 januari is de 1^e collecte voor het NBG. U kunt uw gaven geven in de mandjes of overmaken op het rekeningnummer van Diaconie/ZWO Protestantse Kerk de Lichtbron, NL90 RABO 0368100049. Hartelijk dan voor uw steun aan het NBG. De 2^e collecte is voor onze kerk.

Activiteit Bijbelzondag: Aan Tafel

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is 'Aan tafel'. Dat jaarthema willen we zichtbaar maken door een speciaal tafelkleed voor De Lichtbron te maken. Na de kerkdienst kunt u met een speciale textielstift iets op het tafelkleed schrijven of tekenen. Dat kan zijn een wens voor 2023, een aansprekende Bijbeltekst, een liedregel, een herinnering, een voor u betekenisvolle naam of datum, een afbeelding van brood en wijn, tekenen van geloof (kruis), hoop (anker) en liefde (hart), enzovoort. U kunt er tot zondag over nadenken!

Als u zondag niet in de kerk kunt zijn, kunt u me bellen voor een afspraak om later iets op het tafelkleed te schrijven. Ik ben heel benieuwd! (MZ)

Agenda

Maandag 9 januari 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron

Woensdag 11 januari 19.30 uur startbijeenkomst voor Iopers Kerkbalans in De Lichtbron

Donderdag 12 januari 19.30 uur Gespreksavond bij Arie en Harmke Verkerk

Dinsdag 17 januari 10.00-11.15 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

Uit de gemeente

Ons gemeentelid Heleen Deknatel (Koningsspil 31 2291 MB Wateringen) belde mij op om te melden dat haar 'trotse pappa' Willem (Wim) Deknatel op Tweede Kerstdag 'na een onverwachte korte en dappere strijd' is overleden. Wim is de eerste echtgenoot van Teunie Neeleman-Doorduyn. Wim is in onze kerk onder andere ouderling geweest.

Heleen zei me dat ze het bericht van haar vaders heengaan wilde delen in de nieuwsbrief. Ook zou ze het fijn vinden als zijn overlijden in de eredienst gemeld zou worden. Aan die beide wensen van Heleen geven we graag gehoor.

We wensen Heleen, haar moeder en allen die Wim zullen missen, de troostrijke nabijheid van God en mensen. (MZ)



Week van de Eenheid

Van 15 t/m 22 januari is de Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In Wateringen en Kwintsheul vieren we dat op zondag 22 januari 2023 met een viering in de Sint Andreaskerk, Kerkstraat 20 in Kwintsheul om 11.00 uur. Alle andere christelijke kerken zijn die ochtend gesloten om iedereen de gelegenheid te geven bij de gezamenlijke viering aanwezig te zijn en zo ook daadwerkelijk eenheid te laten zien.

De viering in de Sint Andreaskerk heeft het thema "Doe goed, zoek recht" meegekregen, ontleend aan een vers uit Jesaja 1. In woord en gebaar wordt aandacht gegeven aan de noodzaak om gerechtigheid te doen gelden voor iedereen in deze tijd en samenleving. Christenen worden ook opgeroepen om het goede te doen en naar elkaar om te zien. De verschillende, christelijke kerken weten elkaar sinds jaar en dag te vinden in o.a. diaconale activiteiten en bijdragen aan schuldhulpmaatje, eenzaamheidsbestrijding, vluchtelingenwerk en voedselbank.

Een projectkoor onder leiding van Ben Kester ondersteunt de liturgie met liederen en muziek. Voorgangers zijn de evangelische pastor Marcel Lie en de katholieke pastordiaken Walther Burgering. De kerk is open vanaf 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere, oecumenische dienst mee te maken.



Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl of bij een van de Wateringse of Heulse christelijke kerken.

Bijzónder was het, Kinderkerstfeest Wateringen!

Zou het lukken, een oecumenisch Kinderkerstfeest? Met slechts 6 weken voorbereidingstijd? Natuurlijk! En wat hebben de kinderen, ouders en ook wij, genoten van de engelenzang, het verhaal van de herders en wijzen onderweg naar het Kindje en de levende kerststal aan het einde van de wandeling!

Van alle drie kerken, De Lichtbron, de Pleinkerk en de St. Josephkerk, zaten er 'kerkeigen' elementen in die bij elkaar kwamen in de viering van een blij feest dat voor ons allemaal hetzelfde is: de geboorte van het kindje Jezus. En dat er zoveel mensen met ons meewandelden, was een enorme verrassing. Voor een eerste keer zijn wij, Elleke, Ellen, Gesina, Eline, Francis, Christine, Roeland, Wilma en Alex, heel tevreden. En blij met de support die we kregen van 'de achterban' van onze kerken. Volgende kerst weer? Met ook kinderen van De Lichtbron die meedoen? Dat zouden we leuk vinden!



Extra voorstellingen van Theaterroep Het Wilde Westen:

Exodus vertelt de wonderlijke verhalen over de uittocht uit Egypte

Over macht en onderdrukking, wonderen en plagen, geluk en drama. Van Mozes in het biezen mandje en het hof van de Farao tot aan de tocht van veertig jaar door de woestijn. Gespeeld door een cast van 27 spelers, ondersteund door live muziek van Lidy Blijdorp en Qahtan, filmbeelden van Hans Dekker en dans van Dance Innovation. Bewerking Maya Katerberg, regie Kees Stoltze.

Locatie: TheaterLoods Westland, Hoogwerf 8c, Naaldwijk

Avondvoorstelling: 2 en 3 februari, aanvang 19:00 uur

Matinee: 5 februari, aanvang 14:30 uur

Entree: € 40,- inclusief koffie/thee plus drankjes en snacks in de pauzes

Reserveren: mail naar reserveren@tghetwildewesten.nl

Informatie: www.tghetwildewesten.nl

Anna

Ze was een wijze oude vrouw.

Het leven had haar wreed geslagen:

na weinig jaren van geluk en trouw

had zij haar man God moeten overdragen.

Toch was zij niet verbitterd door die slag,
maar zocht nog vaker Gods nabijheid;
en in de tempel vond zij elke dag
weer nieuwe moed en putte nieuwe blijheid.

En toen haar avond viel zond God het licht
waarom zij heel haar leven had gebeden:
ze zag het Kind en voelde zich heel dicht

bij God en ver van haar verleden.

En zij verkondigde in heel Jeruzalem
het heil dat al zo lang verwacht was.
Maar weinigen slechts hoorden naar haar stem,
Omdat ook toen de vroomheid al verdacht was ...

Nel Benschop

Uit: 'Wit als sneeuw, gedichten rondom kerst'

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

- Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
- Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl
- Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.