

Nieuwsbrief De Lichtbron 9-16 september 2022



Kerkdiensten

Zondag 11 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startzondag. Met medewerking van het koor Inspired.

Collecten: 1. Zonnebloem Wateringen 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 18 september 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag

Zondag 25 september 9.30 uur ds. Hans Bouma, Kampen. Verhaaldienst.

'Thuiskomen' is het thema van de startdienst op 11 september



In de zomerdienst gingen we op weg, in de startdienst komen we thuis.

Bij het thema 'Thuiskomen' zingt het koor Inspired uit Rijswijk prachtige liederen en ontdekken we wat het betekent om 'thuis te komen'. Wees welkom en maak het mee in de startdienst op 11 september, aanvang 09:30 uur!

Bron: www.koor-inspired.nl

Bij de dienst van 11 september

Komende zondag is het Startzondag. In zekere zin is deze eredienst het vervolg op de Zomerdienst.

Op 3 juli was het thema 'Op weg gaan'. Gospelkoor 'Living Words' uit Valkenburg ZH zorgde toen voor extra inspiratie. Nu is het thema 'Thuiskomen' en zorgt 'Inspired' uit Rijswijk voor extra inspiratie. Thuiskomen kan op heel veel plaatsen, zoals in je eigen huis in bijvoorbeeld Wateringen, Kwintsheul of Wateringse Veld; in het Godshuis De Lichtbron en in het Vaderhuis.

In de dienst zien we foto's van allerlei soorten huizen. Maar wat maakt een huis tot thuis?

Het thema van de Protestantse Kerk voor het nieuwe seizoen is 'Aan tafel'. De tafel in het eigen huis. De tafel voor De Lichtbron op zaterdagmiddag 10 september. De liturgische tafel met daarop het Heilig Avondmaal.

Laten we elke dag opnieuw proberen dat mensen zich in ons gezelschap thuis voelen, aan tafel, in de kerk of waar ook.

Ds. Marjan Zebregs

Diaconie

Nationale Ziekenzondag

Zondag 11 september is het Nationale Ziekenzondag en worden er in het hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Ook de afdeling Zonnebloem Wateringen doet daar aan mee en heeft voor de Lichtbron plantjes gereserveerd.

De Diaconie steunt deze actie van harte en hoopt dat de aanwezige gemeenteleden aanstaande zondag een plantje met een adres van een gemeentelid wil meenemen en bezorgen.

Lekker op pad gaan is niet altijd vanzelfsprekend als je een lichamelijke beperking hebt. De drempel is soms gewoonweg te hoog. Wij nemen je graag mee. Onze activiteiten, het vervoer en de begeleiding is aangepast op jouw situatie. Of het nu gaat om een boswandeling, een drankje in de stad, een bezoek aan een museum of lekker rondneuzen in het tuincentrum. Met z'n tweetjes of samen met andere Zonnebloemers. Ook is het mogelijk om met een afdeling op vakantie te gaan.

De vrijwilligers van de Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor u klaar en brengen een op een mensen een bezoek. Er worden het gehele jaar door activiteiten georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking of mensen in eenzaamheid. Deze mensen hebben behoefte aan extra aandacht.

Er wordt zondag ook gecollecteerd voor het werk van de Zonnebloem. Met deze opbrengst kan de Zonnebloem hun gasten weer een paar mooie uurtjes bezorgen.

De afdeling Zonnebloem Wateringen is een actieve afdeling.
Alvast bedankt voor uw bijdrage

Jongerenwerk 12-21 jaar

Dinsdag 13 september 18:00 uur start in de Hervormde kerk Q time.

Q time is voor 12 – 18 jaar.

De jongeren van de Lichtbron zijn van harte uitgenodigd om met Q time mee te doen.

In de Lichtbron zijn we zijn met een te kleine groep, maar samen met de jongeren van de Hervormde kerk vormen jullie een mooie groep om samen activiteiten te ondernemen.

Ook voor de oudere groep is er een groep: 2gether

Deze is voor 18-25 jaar: Deze start donderdag 15 september 19:30 uur



Q-TIME START
12-14 JAAR

Q TIME
15-18 JAAR

Om de week op dinsdagavond is er Q-time start en Q-time tussen 18:00-19:30 uur. We starten deze avonden vanaf half september en gaan door t/m april/mei.

Tijdens deze avonden doen we van alles. Zo starten we altijd door met elkaar te eten en gaan we in gesprek over de Bijbel, geloof en je persoonlijk leven.

Wat we nog meer doen? Bijna altijd doen we wel een spel. Proberen we uit te



UNITED
12-18 JAAR

Elke laatste zondag van de maand is er voor de jongeren van de m... school een tienernevend... starten direct in een van de z... kerk. Tijdens een gezellig s... met fris en koek, gaan v... verschillende werkvormen a... We staan stil bij het geloof e...

Je bent van harte welkom en het leuk als jij er de volgend... bij bent!

2GETHER
18-25 JAAR



KLIEDERKERK WATERINGEN

18 september 2022 van 16:00 tot 18:00 uur

**Basisschool Pieter van der Plas,
Pieter van der Plasstraat 22, Wateringen**

Ons dagelijks brood

... is het Kliederkerkthema dat geïnspireerd is op het reisverhaal van Exodus. We tekenen ons eigen Beloofde land, schrijven wensen op om aan God voor te leggen en toveren bittere lekkernijen om naar zoet. Ook houden we een heuse vogelrace en delen brood, snoep en marshmallows. Volop beweging en andere knutselbezigheden 😊.

Ons dagelijks brood is leuk voor zowel jongens en meisjes als voor volwassenen, voor dromers, denkers én doeners. Voor 'alle leeftijden', dat betekent voor deelnemers vanaf 4 jaar. In de opzet van de Kliederkerk werken volwassenen samen met hun (klein)kinderen en voeren zelf de opdrachten en spelletjes (mee) uit.

We sluiten af met een korte, beeldende viering onder leiding van diaken Walther Burgering en een gezamenlijke, eenvoudige kindvriendelijke maaltijd.



Kom op 18 september naar de Kliederkerk Wateringen en je gaat het horen en meemaken! De Kliederkerk is er voor alle kinderen vanaf 4 jaar, hun ouders en verzorgers, opa's en oma's: welkom!

Geef je op via:
Kliederkerkwateringeneo@caiway.net.

Groetjes van het Kliederkerkteam:

Alex, Walther, Christine, Sjoukje,
Francis, Ronald, Fenna en Chantal

Kliederkerk is een initiatief van verschillende protestantse en katholieke kerken in Wateringen en Kwintsheul. Informatie en aanmelding: 06-25189403.

Vredesweeklezing met Ds. Bram Grandia

Is oorlog soms gerechtvaardigd?

Een lezing over de onmogelijkheid van een rechtvaardige oorlog. Als mens en als christen moet je tégen oorlog zijn. Zeker nu Rusland Oekraïne is binnengevallen voelen we dat oorlog aan de grenzen van Europa ons allemaal aangaat. Dus moeten we ons ook extra inzetten om vrede te bewerkstelligen. Grandia doet dit al tientallen jaren en neemt ons mee in zijn oorlogs- en vredeservaringen én in zijn passie voor een wereld vol vrede. Hij was jarenlang lid van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede, 18 jaar hoofd van het IKON pastoraat en is tegenwoordig zelfstandig



pastor, theoloog en columnist.

“Nadenken over vrede en vrede beijveren”, zegt Grandia, “is van alle generaties, maar de jongste generatie heeft nog geen ‘oorlogservaring’. Dat is bijzonder. Ouderen kunnen nog terugvallen op eigen waarneming of verhalen van hun ouders, maar jonge mensen niet. Met het binnenvallen en bezetten van delen van Oekraïne door Rusland komt voor hen de oorlog dichtbij. Wat dit voor hen betekent, daarover moeten we in gesprek.”

Vredesbeweging verbindt jong en oud

‘Generatie Vrede’ verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Zij gelooft dat toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. Ze eist politieke actie, organiseert dialoog tussen strijdende partijen en staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties.

Vredesweeklezing 2022 ds. Bram Grandia

‘Is oorlog soms gerechtvaardigd?’

Donderdag 22 september 2022

St. Jan de Doperkerk, Herenstraat 162 in Wateringen

19.00 uur Korte gebedsdienst met als thema ‘generatie vrede’. Luisteren naar teksten, zingen en bidden voor vrede. Voorgangers: ds. Jan Henzen, Marcel Lie (VEMK) en diaken Walther Burgering (Viering is ook via www.kerkdienstgemist.nl te volgen)

Pauze

20.00 uur Lezing ds. Grandia

21.15 uur afsluiting met een hapje en een drankje

Toegang is gratis

Van harte welkom allemaal!

Via de Nieuwe Rank in ‘s-Gravenzande kwam de volgende info binnen:

Concert in het Westland

Op 23 september komen Iwan en Rebekka Sahertian met hun 15-koppige band naar Zalencentrum De Kiem in ‘s-Gravenzande met hun aanbiddingstour “een kist vol dromen”.

Het is een Concert van Worship Church, m.m.v. het studentenkoor van het Kingdom Life College.

Vrijdag 23 september 2022 - 20.00 uur - 's-Gravenzande

Zalencentrum de Kiem, Kon. Julianaweg 91, 2691 GC

Meer info en gratis tickets: <https://www.eventsforchrist.nl/event/een-kist-vol-dromen-worship-church>

Gespreksgroep dinsdagmorgen

Op 6 september hadden we een goed gesprek over een Bijbeltekst en een verhaal. We sloten af met de tekst ‘Voor onderweg’ van Nico Vlaming uit het Nieuwe Liedboek blz. 1329.

De volgende keer is de gespreksgroep op dinsdagmorgen 4 oktober.

Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen

te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mezelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.

Bloemen ds. Wigboldus en ds. Donner

Afgelopen zondag kreeg ds. Klaas Wigboldus uit handen van de ouderling van dienst een fleurig boeket bloemen, omdat hij nu ook als gastpredikant met emeritaat gaat. Vorig jaar rond deze tijd hebben we het 50-jarig predikant jubileum van ds. Wigboldus in onze kerk gevierd. Dit was zijn eerste gemeente. Klaas stuurde ons een hartelijke mail met dank voor de bloemen en de bijbehorende kaart en die dank geef ik graag door.

Ook zondag heb ik een mooi boeket bloemen aan ds. Christiaan Donner gebracht, omdat hij tot eind van het jaar geen voorganger kan zijn. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met onze gewaardeerde gastpredikant. Christiaan toonde zich aangenaam verrast door onze bloemengroet en bedankt en groet ons hartelijk. (MZ)

Uit de Floriade

Veertien geloofsgemeenschappen uit Almere hebben op de Floriade een duurzame 'tiny church' (kleine kerk) gebouwd. In de kerktuin staan twaalf kunstwerken geïnspireerd door de vruchten van de Geest. Vandaag bij de vrucht 'Vriendelijkheid' een kunstwerk van Ninette Koning.



Vriendelijkheid

Vriendelijkheid vermenigvuldigt zich
waar het wordt gedeeld
komt tegemoet
en nodigt uit
zoekt op en verbindt

vriendelijkheid laat weten:
jij en de schepping
zijn waardevol

ga je daar zorgzaam mee om?

Ninette Koning

'Vriendelijkheid zegt veel over je houding. Het toont dat je beschikt over zelfvertrouwen, empathie en het vermogen waarde te zien in anderen. Je bent ook bewust van je relatie als individu met de groep. Vriendelijkheid is een kracht die anderen laat groeien, als parels in een oester. Vriendelijkheid verwijst naar wijsheid en emotionele intelligentie. Een parel is het symbool van verborgen kennis en wijsheid. Het gebruik van leem en compost verwijst naar de basis van de Floriade, de aarde, die ons voedt.'

Ninette: 'Mijn filosofie is het besef dat de mens slechts een klein onderdeel is van een groter ecosysteem dat hem vooraf gaat, dat er is en altijd zal zijn. De relatie tussen mens en aarde is onderhevig aan voortdurende manipulaties en veranderingen. Dat is heel intrigerend en spannend, maar kan ook heel frustrerend en verwoestend zijn.' (MZ)

Uit de Raad van Kerken

Samen met dertien organisaties die actief zijn op het gebied van noodhulp, mensenrechten en vrede brengt de Raad van Kerken een verklaring uit met daarin een dringend appel op minister-president Rutte en de overheid om de internationale verplichtingen na te komen met betrekking tot de mensonterende situatie in Ter Apel:

Ter Apel is ons eigen Moria

Vluchtelingen zijn de dupe van een falend ad-hoc beleid. Honderden kwetsbare asielzoekers, onder wie jongeren en kinderen, slapen zonder een dak boven hun hoofd in Ter Apel. De chaos wordt met de dag groter.

Sinds deze week verleent Artsen zonder Grenzen medische noodhulp in Ter Apel, omdat de Nederlandse overheid het laat afweten. Wij zijn blij dat Artsen zonder Grenzen haar medische expertise inzet, want de situatie is onhoudbaar. Als noodhulp-, mensenrechten-, vredesorganisaties en kerken die in conflictlanden werkzaam zijn, grijpt dit ons aan. Wij werken vaak met mensen op de vlucht, veelal onder zeer moeilijke omstandigheden. Daar zijn redenen voor: een falende overheid, extreme armoede, vervolging, natuurrampen of een oorlog.

Deze redenen gaan voor Nederland niet op. Laat dat ook duidelijk zijn: er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen.

Dat moet stoppen! Er moet een einde komen aan de schandalige situatie in Ter Apel. Er moet een einde komen aan het al jarenlange ontmoedigingsbeleid met maar een doel: een afschrikkende werking.

Minister-president Rutte, wij roepen u op om actie te ondernemen. Er moeten structurele langetermijnoplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-delichtbron.nl Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.